



U.S.A.



Oude koetsen rijden nu rond in Jackson Hole.



Bizons als tegenliggers.



Wie geluk heeft, kan in Yellowstone een grizzlybeer zien.

Fans van natuurschoon komen in de VS volop aan hun trekken, maar een van de absolute toppers is ongetwijfeld het Yellowstone National Park, met in een sterrol de grootste geisers ter wereld.

**H**et Yellowstone Park is niet enkel een van de mooiste parken van de States maar ook het oudste nationaal park ter wereld, in 1872 in het leven geroepen door president Ulysses Grant, die in volle industriële revolutie al behoorlijk wat ecologisch bewustzijn aan de dag legde.

Het park is enorm - 8983 vierkante kilometer! - en de uitgestrekte wouden, bergen en vlaktes zijn de veilige thuis van heel wat dieren, gaande van poema's en verschillende soorten beren - waaronder

de grizzlybeer - tot herten, wolven en coyotes en uiteraard hét dierenicoon van de States, de bizon. Het grootste deel van het park ligt in de staat Wyoming, maar kleinere gedeelten behoren ook tot Montana en Idaho.

Je kunt er zowel met de wagen als de fiets en zelfs te voet door dwalen en in en om het park zijn tal van hotels en vakantiehuizen waar de toerist terecht kan. Of je kan van het ene logement naar het ander reizen, want voor een bezoek aan een park als Yellowstone moet je heus meer dan



Herten verwelkomen de toeristen.



Yellowstone is het oudste nationaal park ter wereld.



Hot pools: té heet voor een bad.



In Cody tref je het grootste museum over het Wilde Westen aan: het Buffalo Bill Museum, naar wie de stad is genoemd.

The Old Faithful: om de 90 minuten een waterstraal van 30 meter hoog.

# Magisch Yellowstone

één dag uittrekken. Yellowstone staat echter niet enkel bekend omwille van het weliswaar wilde en unieke natuurschoon, maar ook omwille van de vulkanische activiteit in de ondergrond. In het park bevindt zich de beruchte Yellowstonecaldera, een ondergronds sluimerende vulkaanmond van goed 65 km groot. Het is een supervulkaan die gemiddeld elke 600.000 jaar overgaat tot grote activiteit en een dito uitbarsting en aangezien de meest recente uitbarsting ondertussen naar schatting 640.000 jaar geleden plaatsvond, houdt men deze caldera nauwgezet in de gaten. Zo'n uitbarsting zou immers niet enkel vernietigend zijn voor de directe omgeving, maar ook enorme gevolgen hebben voor de rest van de wereld.

## GEISERS & VULKANEN

Al die ondergrondse activiteit heeft echter ook een positieve kant, want in het Yellowstone Park, dat verder nog kan uitpakken met wonderlijk mooie meren zoals het Yellowstone Lake en het Shoshone Lake, zijn er ook warmwaterbronnen en geisers. Er zijn niet minder dan een kleine 10.000 warmwaterbronnen en meer dan 200 geisers, die vooral gegroepeerd liggen in het Upper Geyser Basin, een gebied van vijf vierkante kilometer, dat bijna een kwart van alle geisers ter wereld omvat. Het gebied kan je bezoeken via speciaal aangelegde wandelpaden die verder leiden naar nabijgelegen meertjes en watervallen. In het bezoekerscentrum vind je trouwens een tijdschema dat aangeeft wanneer men bij de grootste geisers een eruptie verwacht. De beroemdste en meest actieve geiser is natuurlijk de Old Faithful, die om de 90 minuten kokend water tot 30 meter hoog kan spuiten. Een andere geiser die je moet gaan bekijken is de Castle Geiser, een benaming die slaat op de hoge afzettingen rond de geiser, die naar schatting al meer dan 1000 jaar actief is en twee tot drie keer water uitstoot tot 27 meter hoogte. Uitbarstingen van zo'n geisers kan, vooral bij de Castle Geiser, hele mooie beelden opleveren, vooral als er regenbogen worden gevormd.

Een geval apart is de mooie Grand Prismatic Spring, een hete bron van 75 bij 90 meter met water bij een constante temperatuur van 85 graden. Dat water is zo zuiver dat het een prachtige diepe blauwe kleur heeft. Niet te missen is de locatie waar de Yellowstone River over 32 km door een ravijn stroomt. Die ravijn kreeg de benaming 'Grand Canyon of the Yellowstone' mee en is tot 360 meter diep en 1200 meter breed. Vanuit Canyon Village kan je verschillende panoramische punten bereiken waar je een adembenemend uitzicht hebt op het ravijn en de beroemde watervallen Upper en Lower Falls. Overigens is die laatste waterval met 93 meter twee keer zo hoog als de Niagarawatervallen.

In en om het park vind je heel wat verblijfsaccommodatie en informatiepunten. Het bekendste hotel is de Old Faithful Inn, vlakbij de geiser met dezelfde naam. Je moet wel lang van tevoren boeken, want het prachtige hotel is erg in trek. Het biedt je ook de mogelijkheid om 's morgens heel vroeg naar Old Faithful te gaan kijken – het beste moment van de dag. Hou er rekening mee dat de regels die voor het park gelden niet zomaar wat regelnevelij zijn, maar zowel jezelf als het park, de natuur en haar bewoners moeten beschermen. Informeer je terdege, zeker als je te voet op stap gaat. Een voorbeeld: hoe vredig ze er ook kunnen uitzien, nader nooit een bizon van té dichtbij. Ze kunnen levensgevaarlijk zijn als ze zich bedreigd voelen. Op verschillende locaties kan je ook paarden huren, maar dan moet je vergezeld worden door een gids. Op veel meren kan je varen en vissen, maar voor dat laatste moet je vooraf een vergunning aanschaffen. En als je dan toch in de streek bent, kan je gelijk twee leuke steden bezoeken.

## BUFFALO BILL

Jackson Hole ligt vlakbij de grens met Idaho en is een typisch westernstadje waar de cowboy-

paarden werden vervangen door pick-ups. Het is niet enkel leuk om er even rond te hangen, je kunt er in de winter ook terecht voor sneeuw- en skipret. In Cody, dat aan de Shoshonerivier ligt, vind je dezelfde westernsfeer. Het stadje werd genoemd naar William Frederick Cody, wereldberoemd geworden als Buffalo Bill. Nogal wiesde overigens, want het was William Cody die het stadje oprichtte. In het centrum vind je dan ook het Buffalo Bill Historical Center, dat vijf musea bundelt, waaronder een wapenmuseum, en tijdens de zomer worden er tal van historische wes-

ternscènes nagespeeld, waaronder een *shoot out* vlakbij het naar Buffalo Bills dochter genoemde Irma Hotel. Cody eist overigens de titel op van 'Rodeo Capital of the World' en voor zo'n cowboyspektakels kan je er geregeld terecht. Je vindt er ook de Old Trail Town, meer dan twintig, met veel zorg gerestaureerde westernhuisjes. Overigens is Cody de geboortestad van de beroemde schilder Jackson Pollock. Hoe dan ook is het Yellowstone Park voor iedereen die houdt van ongerepte natuur een absolute aanrader!

Tekst: Dominique Trachet



Langs het meer vind je prachtige wandelroutes.



Eeuwigdurend spektakel van smeulende rotsen.



Ook in de winter is Yellowstone prachtig.



Het centrum van Yellowstone: the Old Faithful Inn.

## PRAKTISCHE INFO

Voor meer info over Yellowstone kan je surfen naar [www.wildwestusa.nl](http://www.wildwestusa.nl), [www.yellowstonenationalparklodges.nl](http://www.yellowstonenationalparklodges.nl), [www.wyomingtourism.org](http://www.wyomingtourism.org), of [www.facebook.com/wildwest](https://www.facebook.com/wildwest)  
Goedkope huurwagens: [www.alamo.be](http://www.alamo.be)



**Sheraton Brussels Airport**, het enige hotel op de luchthaven zelf, biedt interessante tarieven aan voor wie langer dan enkele dagen op vakantie gaat: aan 219 euro per kamer, met gratis parkeren tot 3 weken. Je spaart de parking uit en bovendien bespaar je je de dag van vertrek filestress op weg naar de luchthaven. Info & reserveren: 02-710

80 80 of surfen naar [www.sheratonbrusselsairport.com](http://www.sheratonbrusselsairport.com)



## Reis nieuwtjes SALLY JANE

Een vakantie op Curaçao is op zich al een belevenis. En voor wie van watersporten houdt, is er iets nieuws: **flyboarding**, dé nieuwste sensatie op het eiland. Het is geschikt voor iedereen die het heerlijk vindt een paar meter boven de zee te 'vliegen'. De Zapata Flyboard wordt aangedreven door een waverunner. Aan de waverunner (of sea doo) wordt een slang bevestigd waar water in wordt geperst. Wanneer je gas geeft op de waverunner, wordt het water onder hoge druk door de slang geperst en schiet de flyboarder omhoog en 'vliegt' over het water. Reserveren kan via +598 519-2324.



Ben je op zoek naar een leuke **last minute**? Dan loont het beslist de moeite om naast de klassieke Vlaamse touroperators (Neckerman, JetAir en Thomas Cook) eens een kijkje te gaan nemen op [www.coredon.be](http://www.coredon.be). Leuk item op hun website: per hotel staat ook het aantal uren vliegen én het aantal minuten transfer van luchthaven naar hotel. In Turkije, Spanje, Tunesië en Egypte vind je een groot aanbod, ook Nijlcruises in Egypte.



Seabourn voegt in 2013 **Antarctica** toe aan haar aanbod. De rederij heeft beslist de Seabourn Quest van november 2013 tot begin 2014 in dit vaargebied te positioneren. Het schip zal er vier cruises aanbieden tussen Valparaiso en Buenos Aires via Patagonië en Antarctica. Seabourn Quest zal op deze reizen tot vijf dagen in het meest zuidelijke continent vertoeven.

De **hoogste kabelbaan van Oostenrijk** brengt je in slechts 6 minuten boven op de Hintere Brunnenkogel. De nieuwe Wildspitzbahn en het Café 3.440 zullen je met hun architectuur betoveren en bieden vanaf het bergstation een adembenemend uitzicht. In het Café 3.440 geniet je niet alleen van de lekkerste koffie, maar ook van een indrukwekkend uitzicht op de gletsjerwereld met de 3.774 meter hoge Wildspitze.

Gasten aan boord van de **cruiseschepen** Azamara Quest en Azamara Journey kunnen nu al genieten van gratis frisdranken, thee en koffie alsook boetiekwijnen bij het middag- en avondmaal. Vanaf het voorjaar 2013 komen daar tijdens de openingsuren nog een aantal sterke dranken, wijnen en internationale bieren bij. Meer info bij Cruise Connection, 03-226 43 03 of surfen naar [www.cruiseconnection.be](http://www.cruiseconnection.be).

**EasyJet** start op 2 december met een lijndienst tussen Lille en Bordeaux. De route zal door de Britse lagekostenmaatschappij vier keer per week (maandag, woensdag, vrijdag en zondag) worden gevlogen met een Airbus A319. De Spaanse maatschappij Volotea heeft ook sinds kort een lijndienst tussen Lille – Bordeaux (vier keer per week, 125 stoelen).

**Trouwen op een luchthaven?** Het klinkt weinig romantisch, maar dat is slechts schijn. Op Schiphol kan je op een erg originele manier in het bootje – of beter gezegd, vliegtuig – stappen en samen met je kersverse partner vertrekken op huwelijksreis. Je hebt tal van mogelijkheden, die kan je opvragen via [www.schipholweddings.nl](http://www.schipholweddings.nl).

