



Ontdek de natuurschatten van Idaho



Ook wandelaars kunnen hier hun hart ophalen.

Een van de talrijke watervallen in het Sawtooth National Forest.



Voor avonturiers: een trip op een wildwater rivier.

De Craters of the Moon: je waant je echt op de maan.



Boise, de hoofdstad van Idaho, is een ideale uitvalbasis voor een rondreis. Op zaterdag heeft in het centrum een gezellige markt plaats.



Ook voor skiliefhebbers heeft Idaho veel te bieden.



Ooit gedacht aan een vakantie in de Amerikaanse staat Idaho? Wellicht niet. Daar kan je voorsnog iets aan doen, want Idaho heeft een brede waaier aan aantrekkelijke vakantietroeven te bieden, niet in het minst een unieke schat aan natuurschoon.

W weet je maar weinig over Idaho, troost je dan met de gedachte dat ook de meeste Amerikanen niet veel weten over deze staat. Idaho staat bekend als de aardappelleverancier van de VS, maar wie er ooit is geweest weet dat de staat, die groot genoeg is om twee tijdzones te hebben en de westelijke flank van de Rocky Mountains voor haar rekening neemt, zoveel meer is. Je vindt er zowel uitgestrekte vlaktes en meren als indrukwekkende bergen en enkele mooie steden. Boise, de hoofdstad van Idaho, ontstond rond Fort Boise, dat

voor de eerste kolonisten zowel een oriëntatiepunt als een beschermingsoord was. De stad ligt aan de Boiserivier, een naam die ze dankt aan Canadese trappers die het hadden over 'la rivière boisée', de 'houten rivier', vanwege de dichte bebossing. Het is in elk geval een stad waar je fijn en in veel groen kunt wandelen en fietsen en de Boiserivier biedt allerlei vormen van waterplezier, van vissen en zwemmen tot rafting. In de winter kan je er zelfs terecht voor een skivakantie. Je kunt er ook het Capitol bezoeken, waar de gouverneur kantoor

Het Sun Valley Resort: een gezellig toeristisch dorpje met twee hotels en veel winkels en restaurants.



Vlakbij Sun Valley ligt Ketchum, waar schrijver Ernest Hemingway overleed. Er is het huis waar hij zelfmoord pleegde, het herdenkingsmonument én het graf waar de drinkbroer wordt herdacht met blikjes en flesjes.



In de omgeving van Sun Valley vind je unieke, brede fietspaden door de prachtige natuur.



Skiën in de zomer, op rolski's.

houdt, of gezellig winkelen. Het belangrijkste en leukste winkelcentrum is de Boise Towne Square Mall.

Zeker ook het bezoeken waard is het World Center for Birds of Prey, het wereldcentrum voor roofvogels, waar studies rond roofvogels worden opgezet en broedprogramma's lopen voor vogelsoorten die met uitsterven zijn bedreigd, waaronder de Californische condor en de Aplomadovalk, vogels die, eens voldoende oud, in het wild worden uitgezet, onder meer in Arizona, Texas en New Mexico.

Overigens is de Boiserivier het hoofdthema van de Boise Greenbelt, de groene gordel rond de stad, een strook van 32 kilometer lang met parken, een aantal monumenten als The Idaho Anne Frank & Human Rights Monument en het Fallen Firefighter Memorial. Op deze route die je zowel te voet als met de fiets kunt afleggen, vind je ook een aantal leuke restaurantjes, waaronder Joe's Crab Shack Restaurant en The Ram Restaurant & Brewery.

INDIANEN
De ware schatten van Idaho ontdek je echter buiten de stad.

Daarvoor kan je best een wagen huren, al kan je her en der ook tochten te paard maken. Daar is trouwens een geschiedenis aan verbonden. De legendarische Appaloos-apaarden waren de eerste soort die door de Nez Perce-indianen, de oorspronkelijke bewoners van het gebied, werden gefokt en de naam werd afgeleid van de rivier Palouse in Centraal-Idaho. Wat je daar zeker moet bezoeken is het Craters of the Moon National Monument, op de vlakte van de Snake River. Het is een uitgestrekt, desolaat gebied dat tussen 15000 en 2000 jaar geleden door acht enorme vulkaanuitbarstingen werd gevormd en echt wel een maanlandschap lijkt. Het bestaat uit drie grote lavavelden met diepe groeven en kloven en ligt geologisch

niet toevallig tussen Boise en Yellowstone National Park. In het verlengde daarvan is er het stadje Lava Hot Springs, waar je kunt genieten van zoniet helende dan toch alleszins ontspannende hete natuurbronbaden. Liefhebbers van een even wilde als inspirerende natuur kunnen trouwens ook nog terecht in andere uitgestrekte gebieden, zoals het Boise National Forest en het wondermooie Sawtooth National Forest, een magisch natuurgebied in het hart van deze betoverende staat.

Zowat overal in deze staat is er altijd water in de buurt en kan je je hart ophalen aan dito sporten. Vooral kanoën en rafting in het uitgebreide netwerk van duizelingwekkend diepe kloven zijn er populair. Daarvoor, en in de winter ook voor skipret, kan je zeker naar het Sun Valley Resort, dat een veelheid aan activiteiten biedt. Naast het klassieke fietsen en wandelen, kan je er ook golfen en paardrijden en op de rivier allerlei activiteiten ontplooiën. Een echt paradisijs dus voor de outdoorfans.

Wie iets meer wil ontdekken, kan in de buurt naar het stadje Ketchum, oorspronkelijk een mijnstadje dat zich vanaf de jaren dertig echter steeds meer op Sun Valley richtte en beroemdheden aantrok, onder wie de legendarische journalist en schrijver Ernest Hemingway, die er een huis kocht en genoot van vissen en het bosleven. Tot het leven hem te veel werd en hij zich daar een kogel door het hoofd schoot. Hij en zijn vrouw maar ook zijn kleindochter, model en actrice Margaux Hemingway, die ook zelfmoord pleegde, liggen begraven op het Ketchum Cemetery. En goed, Idaho wordt door de Amerikanen inderdaad een beetje spottend de 'patattenstaat' genoemd, maar de Idahohezen zijn daar best trots op en hebben zelfs een Idaho Potato Museum, te vinden in een oud spoorgebouw in het stadje Blackfoot. Daar leer je alles over de geschiedenis van de aardappel, maar daar is ook - het zouden de States niet zijn - de grootste chip ter wereld te zien, een exemplaar van 64 centimeter doorsnede!

Tekst: Dominique Trachet

PRAKTISCHE INFO

Meer info via volgende websites:
www.wildwestusa.nl, www.visitudaho.org
www.visitsouthwestidaho.org, www.facebook.com/wildwestusa

Interessante condities voor huurwagens op www.alamo.be



Een van de snelste en voordeligste manieren op naar Boise te vliegen is met KLM, met tussenlanding in Minnesota. Surf naar www.klm.com



Reisnieuwtjes SALLY-JANE

Wie van paardrijden houdt en eens een uitzonderlijk avontuur wil beleven, surf best eens naar www.gauchodobrasil.com, waar West-Vlaming Paul Coudeyns meer uitleg geeft over zijn ranch in Brazilië, waar hij paardenliefhebbers van over de hele wereld ontvangt. Zo is er, nu de zomer daar eraan komt, een eerste achtdaagse paardentrip vanaf 28 oktober. Paul richtte destijds bij ons Hippo Trek op, en reed al in 52 landen te paard.



De eerste Dreamliner (Boeing 787) is op Brussels Airport geland, dankzij Ethiopian Airlines. Met hogere plafonds, rustgevende verlichting en een verbeterde luchtvochtigheid brengt de Dreamliner het comfort van elke passagier naar een hoger niveau. Uiteraard is er ook een ruim aanbod aan digitale snuffjes. Het Belgische Jetairfly bestelde eveneens een exemplaar dat eind 2013 in gebruik zal worden genomen.



De komende maanden worden dé periode bij uitstek om het noorderlicht te aanschouwen. IJsland Reizen heeft daarom een speciale noorderlichtreis samengesteld, die van 1 oktober tot 31 maart ondernomen kan worden voor 415 euro per persoon. Tijdens deze unieke vijfdaagse ontdek je de mooiste plekjes in en rond Reykjavik. Het hoogtepunt is uiteraard het bewonderen van de dansende lijnen van het poollicht. Meer info: www.ijslandreizen.be.

De Noord-Ierse stad Belfast is het hele jaar rond een aangename en bezienswaardige plaats, maar van 19 oktober tot 4 november 2012 wordt de stad nog aantrekkelijker, naar aanleiding van Belfast Festival at Queens. Door het gevarieerde programma boeit dit festival iedereen. Er is ruime keuze uit concerten met klassieke muziek, pop, wereldmuziek, folk, jazz en ook dans, theater en filmvoorstellingen. Er staan tal van topacts op het programma, zoals het dubbelconcert van Van Morrison. Het festival vindt plaats in zowat alle wijken van Belfast, op 25 verschillende locaties zoals in theaters, kerken, kunstcentra, bars en parken. Meer info vind je op www.belfastfestival.com.

De ongerepte natuur is de troefkaart van de vierlandenregio langs de oevers van de Bodensee. Naast de regionale culinaire verlokkingen zijn de vele bezienswaardigheden in een wondermooi en afwisselend landschap in deze zonnige streek van Zuid-Duitsland de aantrekkingspool voor een belevenisvolle vakantie: prachtige bergpanorama's, kleurrijke kasteeltuinen en kristalhelder water. Fauna en flora kunnen ongestoord gedijen in beschermde natuurgebieden met vele zuivere waterlopen. Kijk voor meer info op www.bodensee.eu.

