

SACRED SITE

Places of peace and power

DEVILS TOWER WYOMING Amerika

RAADSELACHTIG Als je de klassieke sciencefictionfilm *Close Encounters of the Third Kind* hebt gezien, dan komt de Devils Tower je waarschijnlijk bekend voor. Maar lang voordat de Devils Tower als landingsbaken voor ruimtewezens in Spielbergs film fungeerde, was deze stenen kathedraal in een verlaten uithoek van Wyoming al een heilige plek voor talloze 'Native Americans'. Indianen kennen de stenen toren niet als Devils Tower – een naam die is afgeleid van Bad God's Tower en in 1875 werd verzonnen door een Amerikaanse kolonel – maar als Bear's Tipi (Arapaho), Bear Lodge (Sioux), Bear Peak (Cheyenne) en Bear's Lair (Crow). Volgens verschillende legendes is de 60 miljoen jaar oude stomp van gestold magma ontstaan doordat een paar meisjes (het aantal varieert per legende) ooit door een reusachtige beer werden achtervolgd. Toen de meisjes doorhadden dat ze niet aan de klauwen van de beer konden ontsnappen, klommen ze op een steen en vroegen ze de 'Great Spirit' om hulp. Meteen begon de rots waarop ze stonden richting de hemel te groeien.

De beer was hier uiteraard niet blij mee en begon als een dolle tegen de rotswanden te springen waarbij zijn klauwen diepe sporen trokken. Deze kun je tot op de dag van vandaag nog op de rotswanden zien. Ook de meisjes bevinden zich volgens de legende nog steeds op de top. Door deze en andere verhalen was en is de Devils Tower een heilige plek voor meer dan twintig Indianenstammen. Nog steeds bidden ze hier ieder jaar en voeren ze er hun zonnedansen en zweethutceremonies uit.

REALITEIT De 386 meter hoge Devils Tower torent als een vuurtoren boven de omliggende prairie uit en is sinds 1906 een nationaal monument. De stenen puist werd al in 1893 voor het eerst beklommen en is sindsdien uitgegroeid tot een Mekka voor klimmers. Dankzij de vele scheuren en de verticale steenklompen is de toren van alle kanten te beklommen. De routes variëren van erg makkelijk tot extreem moeilijk. Als klimmer ben je wel verplicht om je vooraf bij een 'park ranger' te laten registreren. Veel Native Americans vinden het echter maar niks dat hun heiligdom door klimmers wordt onteerd. Om hen tegemoet te komen wordt in juni – de maand waarin veel ceremonies worden uitgevoerd – niet geklommen.

nps.gov/deto - americanindians.com - devilstowerclimbing.com

SACRED SITE

Places of peace and power

