

reizen



KLEURRIJK
New
England

A wide-angle photograph of the Boston skyline across a body of water. In the foreground, the back of a white boat with a tan canopy is visible. The water is a deep blue, and a small white buoy with a red top is in the middle ground. The skyline features several prominent skyscrapers, including the blue glass One Financial Center and the grey granite One World Trade Center. A dense line of green trees separates the water from the city buildings. The sky is clear and blue.

Boston. Hippe stad van grote historische betekenis, waar studeren en sporten hoog in het vaandel staan. Geboorteplaats van de Amerikaanse revolutie en van Amerika's beroemdste president John F. Kennedy. Hoofdstad van Massachusetts en *Grande Dame* van New England. Kortom: het ideale vertrek- en eindpunt van onze ontdekkingsstocht door kleurrijk New England.

TEKST MARIJKE DE MAA - TARGET TRAVEL MARKETING FOTOGRAFIE DISCOVER NEW ENGLAND, TIMOTHY GRAFT



SEBAGO LAKE TIJDENS DE INDIAN SUMMER

DE RECHTBANK VAN
FARMINGTON, MAINE

Vanaf Boston Logan International Airport is het heel eenvoudig om met het openbaar vervoer, de 'T', het centrum van Boston te bereiken. De stad zelf is prima te voet te verkennen. Sterker nog, je volgt simpelweg een dikke rode streep die op de stoep is geverfd. Deze vier kilometer lange *Freedom Trail* voert langs diverse locaties die een belangrijke rol in de geschiedenis hebben gespeeld. Een plattegrond met extra informatie is verkrijgbaar in het Visitor Information Center in Tremont Street aan de oostkant van Common Park en daar begint de route. Ook roodgekleurd is het tenue van de beroemde Boston Red Sox die op Fenway Park spelen. Als je in de gelegenheid bent is het zeker de moeite waard een wedstrijd te bezoeken, of anders op zijn minst een rondleiding door het indrukwekkende honkbalstadion te boeken. Maar na deze zijstap, terug naar de 'rode' route. Steek de Charles River over naar Cambridge en neem een kijkje op de campus van de beroemde Harvard Universiteit waar de schoolkleur, niet geheel onverwacht, rood is. 's Avonds

biedt Boston vermaak op velerlei gebied. Voor de budgetbewuste reiziger is een stop bij de kiosk van ArtsBoston op Copley Square of Faneuil Hall Marketplace een goed idee. Hier worden door BosTix dagelijks kaartjes met korting aangeboden voor voorstellingen en shows die 's avonds spelen.

BRUIN CAFÉ

Op de tonen van Willie Nelson's 'On the Road Again' rijden we in onze gehuurde Chevrolet Equinox over Highway 1 richting Maine, de volgende staat van New Englands *six pack*. Je kunt ook de snellere tolweg nemen die bijna parallel aan de 1 loopt, maar wij hebben geen haast en willen vooral genieten van de kust die we na vandaag de rug toe zullen keren als we het binnenland in gaan. Ons navigatiesysteem is ingesteld op de kustplaats Portland. Victoriaanse gevels, interessante galeries, kronkelende straatjes, uitnodigende restaurantjes en bruine cafés én een levendig *waterfront* kenmerken dit maritieme



ZONSONDERGANG IN VERMONT

© VERMONT DEPARTMENT OF TOURISM AND MARKETING

plaatsje. In de oude haven gaan wij aan boord van DiMillo's, een tot restaurant omgebouwd schip dat hier zijn laatste ligplaats heeft gevonden. Terwijl een ferry in de avondzon vertrekt naar een van de eilanden die her en der verspreid voor de kust liggen, doen wij ons tegoed aan overheerlijke, verse kreeft.

WHITE MOUNTAINS

Op een klein uurtje rijden van Portland ligt Sebago Lake, een onbekend pareltje. Tijdens de beroemde Indian Summer in het najaar, weerspiegelt het water van een van de grootste meren van Maine de kleurenexplosie van de bomen op de oevers. In het slaperige plaatsje Sebago is het een korte, steile klim naar de top van Douglas Mountain (430 meter) vanwaar je een prachtig uitzicht over de omgeving hebt. Net over de grens met New Hampshire ligt North Conway, de perfecte uitvalsbasis voor bezoekers die de indrukwekkende White Mountains willen verkennen. Het is tevens het startpunt van de Kancamagus

Higway, een van de mooiste wegen van New England. De weg is vernoemd naar Chief Kancamagus, het opperhoofd van een van de indianenstammen die hier in de zeventiende eeuw leefden. De ruim 50 kilometer lange weg is adembenemend mooi in het najaar en vormt de grootste attractie van deze regio.

CHUNKY MONKEY

Door naar Vermont: de staat met de meeste melkkoeien van heel Amerika. Het is de verse melk van deze koeien die in 1978 het hoofdingrediënt vormt voor de bizarre ijssmaken die de hippievrienden Ben Cohen en Jerry Greenfield in hun eerste winkel in Burlington aan de man proberen te brengen. Het zou niet alleen de wereld van ijs maken voorgoed veranderen, maar ook de manier van zaken doen. Vanuit Vermont dragen Ben & Jerry met verve hun boodschap van *'Peace, Love & Icecream'* uit aan de rest van de wereld. Voor een rondleiding door de fabriek en een bezoekje aan de begraafplaats van alle vergeten



THE LOBSTER POT, PROVINCETOWN

© MASSACHUSETTS OFFICE OF TRAVEL AND TOURISM



WESTPORT RIVERS VINEYARD & WINERY, WESTPORT, MAINE

© MASSACHUSETTS OFFICE OF TRAVEL AND TOURISM



LOBSTER SANDWICH IN NANTUCKET

© MASSACHUSETTS OFFICE OF TRAVEL AND TOURISM



© MASSACHUSETTS OFFICE OF TRAVEL AND TOURISM

smaken, kun je terecht in het nabij gelegen Waterbury. Ook typisch Vermont is het nieuwe boutique hotel Vermont in Burlington. Het hotel is namelijk gebouwd met lokale materialen en serveert eten dat alleen met lokale ingrediënten is bereid, aldus de (Nederlandse!) hotelmanager Hans van Wees.

GRASGROENE HELLINGEN

We zakken via Interstate 89 af richting het zuiden waar de uitlopers van de Catskill Mountains het landschap domineren. Het loont zeker de moeite om ter hoogte van Hartford de Interstate te verlaten en via de 12A een kleine omweg naar Cornish in New Hampshire te maken. Hier ligt de in 1866 gebouwde Cornish-Windsor Bridge, met 137 meter de langste overdekte houten brug van Amerika. En we blijven op de binnenwegen vandaag. Weer terug in Vermont toeren we langs Weston, Landgrove, Londonderry en Grafton. Fotogenieke plaatsjes met heerlijke plattelandswinkels en boerderijen met felgekleurde rode

schuren op grasgroene hellingen. Via Interstate 91 rijden we vervolgens naar Springfield. Vlakbij Theodore's, een typisch Amerikaans BBQ-restaurant waar we die avond een hapje gaan eten, is de Naismith Memorial Basketball Hall of Fame gevestigd. We blijken in de geboortestad van basketbal te zijn. Op de placemats die onder onze borden liggen, lezen we dat van de dertien regels die bedenker Jaimies Naismith in 1891 opschreef, er in de huidige sport nog steeds twaalf gelden. We bevinden ons sowieso in een sportieve regio, in het nabij gelegen Holyoke werd namelijk volleybal bedacht.

ROCKRIDGE RED

Vanuit Springfield rijden we richting Sturbridge waar we de route 169 nemen, een van de mooiste wegen van Connecticut. Hier, in de *last green valley*, stoppen we in de buurt van Putnam bij een boomgaard waar we voor een paar dollar onze eigen appels mogen plukken. Kinderen vermaken zich in het



© RHODE ISLAND TOURISM DIVISION



THE FLUME GORGE, WHITE MOUNTAINS, NEW HAMPSHIRE

© NHDTTD



© MAINE OFFICE OF TOURISM

aangrenzende maïsveld waar een heus doolhof is gemaakt. Even verderop zijn gezinnen druk in de weer om de mooiste pompoen voor Halloween uit te kiezen. We treffen het dat het zaterdag is, want we komen in deze regio ook veel wijngaarden tegen die vandaag open zijn voor een *tasting*. Het proeflokaal van de Preston Ridge Vineyard bevindt zich in een blauwgrijs houten gebouw dat zo typisch is voor deze omgeving. Met een heerlijk glas Rockridge Red genieten we vanaf het terras dat gevuld is met houten adirondack stoelen en tot tafeltjes omgetoverde wijnvaten van een fenomenaal uitzicht over de wijnranken. Het is dat ze geen overnachtingen aanbieden, anders waren we hier met plezier gebleven. Gelukkig is het slechts een half uurtje rijden naar Mystic, onze slaapplek aan zee.

Grootste attractie van Mystic is het Seaport Museum waar je een kijkje aan boord van een aantal schepen kunt nemen, waaronder de Amistad. Voor de gelijknamige film van Steven

Spielberg zijn hier destijds diverse scènes opgenomen. Filmfans kennen deze plaats verder vast ook wel van 'Mystic Pizza', een van de eerste grote films van Julia Roberts. De gelijknamige pizzeria is nog steeds aan 56 West Main Street te vinden, maar het eten schijnt hier geen hoofdrol meer te spelen. Op een steenworp afstand van Mystic ligt het plaatsje Stonington waar nog veel voormalige kapiteinswoningen uit de achttiende- en negentiende eeuw staan. We slenteren door Water Street en stoppen bij Noni's Deli om ons tegoed te doen aan heerlijke crab-cake sandwiches. We pakken de auto weer en rijden via Highway 1 door naar Newport in Rhode Island, de kleinste staat van Amerika.

In 2012 veroverde Newport een plek in de top 10 van *America's Most Beautiful Places*. Verruil de auto voor de benenwagen en neem de tijd voor de ruim vijf kilometer lange *cliff walk*. Statige villa's kijken uit over de Atlantische Oceaan waar witte



CHAPIN MEMORIAL BEACH

© CAPE COD CHAMBER OF COMMERCE/MATT SUESS

schuimkoppen woest stuk slaan op de rotsen waarover het pad loopt. De fraaie huizen stammen grotendeels uit de negentiende eeuw toen rijke bankiers en zakenlui uit New York hier hun zomerverblijven lieten bouwen. Het beroemdste is The Breakers, een 70 kamers tellend paleisje uit 1895 van de familie Vanderbilt. Ook in de haven is goed te zien dat we ons in een welvarend deel van New England bevinden. We spotten zelfs het beroemde zeiljacht de *Weatherly* dat ooit furore maakte in de America's Cup waarvoor Newport dikwijls gastheer was.

REGENBOOG

Als afsluiting van ons rondje door New England verblijven we nog twee nachten op Cape Cod, het beroemde schiereiland. De warme Golfstroom zorgt hier een groot deel van het jaar voor een aangename watertemperatuur en ondanks de commercie en de jetset zijn er gelukkig nog steeds ongerepte stranden te vinden. We laten de auto achter bij ons hotel in Hyannis en varen in een uurtje met de ferry naar Martha's Vineyard. In de haven van Oak Bluffs huren we twee fietsen waarmee we in een half uurtje via de Beach Road naar Edgartown peddelen. Alweer

een oogstrelend mooi plaatsje met stijlvolle herenhuizen, een witgepleisterde vuurtoren en een hoofdstraat die rechtstreeks uit een prentenboek lijkt te komen. Op de ferry terug naar het vasteland moeten we voor het eerst tijdens onze reis schuilen voor de regen. Maar als de boot aanmeert in Hyannis doet een waterig zonnetje alweer haar best om de buien te verdrijven en verschijnt er aan de horizon een schitterende regenboog. Wat een passend slot van ons verblijf in New England, de meest kleurrijke regio van Amerika.

Wilt u na het lezen van dit artikel de schoonheid van New England met eigen ogen zien? Dan kunt u nu gebruik maken van de speciaal voor de lezers van Villa d'Arte samengestelde lezersaanbieding van America Travel Guide.

Bel met 088 - 9999787 of kijk op: www.villadarte.nl/acties.

America
Travel Guide