

TEXAS

RIO GRANDE'S GROTE BOCHT





Kaarsrechte wegen,
desolate woestijn en een
Tex-Mex-ghosttown. In
het Big Bend Nationaal
Park vind je met wat geluk
misschien een beer, maar
de ware spirit van Texas
kom je er zeker tegen.

Tekst en foto's: Jo Fransen

1 00° Fahrenheit, onder thermometerhut. Bij de eerste stap uit het airco-busje overvalt de föhn me. "40 graden Celcius", vertaalt gids Mike Davidson, één van de weinige Texanen die niet dag en nacht een cowboyhoed draagt. Thuis roepen we na 3 dagen al een hittegolf uit, in Big Bend is dit 5 maanden per jaar dagelijkse kost. De regio dankt haar naam aan de Grote Bocht van de Rio Grande, een rivier die 2000 kilometer lang de grens tussen Texas en Mexico vormt. Vandaar de politiepatrouilles die we kruisen. De rivier oversteken, dat is het probleem niet. "Zelfs al zwem je over, je blijft in the middle of nowhere", stelt Mike. Eens op Amerikaans asfalt, ligt het dichtstbijzijnde pompstation op ruim 100 mijl. Uren scheuren we over het schroeiend asfalt, in een decor van roodgloeiende tafelbergen, solitaire cactussen en thumbleweed - stukken plant die uitgedroogd en ontdaan van wortels letterlijk speelbal worden van de wind. Geen teken van leven kilometers in het rond. Ergens staat een eenzame wagen geparkeerd. Al een dag, een week of een jaar? "No country for old men", opper ik. "Inderdaad", beaamt mijn chauffeur. "Hier gefilmd, net als There will be blood, Paris, Texas



of Giant." Amerika-reizigers kennen het gevoel: landschappen die we nooit bezochten lijken toch vertrouwd, als een déjà-vu in technicolor.

Met Jane in het zadel

Lajitas, ooit een voorpost van het Amerikaanse leger, later een "trading post" voor pioniers, ligt geprangd tussen het Big Bend Ranch State Park en het Big Bend National Park. Samen vormen ze het grootste beschermde natuurgebied van Texas, misschien wel één van de best bewaarde geheimen van de USA. Op het kruispunt van Noord- en Zuid-Amerika, van de vlakke sierra naar de alpiene toppen van het Chisos-gebergte, biedt Big Bend een ongekende biodiversiteit. 450 vogelsoorten kan je hier spotten, maar ook beren, wolven of bergleeuwen. Bezoekers komen in deze uithoek niet toevallig terecht, maar doelgericht. Om te golfen in het grasgroene resort, een oase in een steenwoestijn. Of om te paard de Chihuahuan ▶





Image Globe



2

- 1 Schreiend asfalt en geen teken van leven kilometers in het rond.
- 2 In het spoor van Community Jane, gaan we door een onherbergzaam gebied.

3 *Le Rio Grande.*

4 *Paysage.*

5 *De Rio Grande vormt de grens tussen Texas en Mexico.*

6 *Kanotocht op de Rio Grande.*



Corbis



5

Shutterstock



6

“Vanouds loopt hier de Comanche-route”

Desert te verkennen, zoals Janelle de Groot, spijs haar Hollandse achternaam (niemand kiest zijn voorouders!) een rasechte cowgirl. "Wrangler", corrigeert ze, "zo noemen we iemand die met paarden op een ranch werkt". Uit speciaal hout moet je gesneden zijn om hier te overleven. Met haar houthakkershemd en stetson hoed maalt deze *Calamity Jane* er niet om dat de dichtstbijzijnde boetiek op 5 uren rijden ligt. In haar spoor klimmen we naar de kam van de rode rotsen. Vanaf de pas hebben we een schitterend panorama over de woestijn aan deze en gene zijde van de grens, een onherbergzaam gebied dat zelfs de indianen links lieten liggen. Vanouds loopt hier de Comanche-route, langs de gemakkelijk doorwaadbare plek bij

Lajitas. "Slechts eens per jaar trokken de Native Americans van het noorden via deze doorgang naar Mexico, op zoek naar paarden."

Far out in the Far West

Pas in het midden van de 19e eeuw controleerde de USA dit grensgebied. De ontdekking van kwik bracht welstand naar Terlingua, maar al in 1943 sloot de Chisos Mining Company. De nederzetting liep leeg. "Drie inwoners in 1977", weet Mike. Midden jaren 1980 streken er plots artiesten, new-age adepten en avonturiers neer. Zoals Laura, een twintiger uit het noorden die in een trailer woont en kanotochten op de Rio Grande begeleidt. "Wanneer ik me eindelijk ga bekeren tot het echte leven, vraagt mijn moeder: een écht huis, een gezin, kinderen..." We peddelen stroomafwaarts over de Rio Grande, tussen rietkragen en loodrechte rotswanden, onder een verschroeiende zon. Absolute rust, slechts verbroken door ons





gepeddel en druppels neerklatend in de stroom. Op de oever rennen roadrunners, komische vogels die net als in de tekenfilm hardnekkig weigeren te vliegen. Hoog boven ons cirkelt een arend. "Maar dit is het échte leven", juicht de jonge vrouw. Kan ik haar tegenspreken? In de schaduw van een cotton tree genieten we van een picknick. Bij de voormalige hot springs duiken we in de rivier, waar her en der heet water opborrelt. Twintig meter zwemmen verder ligt Mexico. "Daar wagen de rafters zich nooit", weet Laura met zekerheid.

Sexy sixties

Voor een spookstad van nauwelijks tweehonderd inwoners, heeft Terlingua een behoorlijk boeiend uitgaansleven. We duiken - letterlijk - onder in La Kiva, een excentrieke grot met magnums tequila en stamgasten die vertrouwd zijn met de kwaliteiten van Belgisch bier. Je kan je zwerfwagen voor de deur parkeren. Verder van de highway, bij de ruïnes

“Voor een spookstad heeft Terlingua een boeiend uitgaansleven”

van de kwikmijn, herbergt de spookstad een levendig saloon. Als de zon zakt en de ergste hitte geleden lijkt, ravotten kinderen op de veranda terwijl hun vaders jammen met gitaar, accordeon en mondharmonica. Omdat het dak van de oude bioscoop inzakte, zit je in het Starlight Theatre écht onder de sterren. Op het menu steak, burgers en Tex-Mex gemoedelijkheid. Country-muziek & covers van Johnny Cash zijn vanzelfsprekend, maar ook eigen werk, tot hilariteit van het publiek. De teksten van de bejaarde Whitmore's (hij op gitaar, zij op wasbord) klinken even pikant als die van Prince: "If you see our RV rocking, please do not come knocking; we are having sex in our sixties". ■



6



7

- 5 Het Starlight Theatre.
- 6 Jamsessie met de vrienden.
- 7 Op het menu Tex-Mex gemoedelijkheid.

PRAKTISCH

Texas verkennen (twintigmaal de oppervlakte van België) vraagt tijd. Om de lange afstand van Dallas naar Big Bend te overbruggen, is een binnenvlucht handig. Midland ligt op 400 kilometer van Big Bend, El Paso op 500 kilometer. Rondzwerfen met een RV (Recreational Vehicle of kampeerwagen) behoort tot de lokale levensstijl. In de parken kan je op campings of RV-sites terecht, elders bieden het Lajitas Golf Resort of motels RV-faciliteiten.

Overnachten

- **Lajitas Golf Resort:** de comfortabelste logies tussen State en National Park, met RV-park. www.lajitasgolfresort.com
- **Chisos Mountain Lodge,** de enige lodge in het National Park, met RV-park. www.chisosmountainlodge.com
- **RV-verhuurders:** www.holidaycampers.com

Eten en drinken

- **La Kiva Bar in Terlingua:** bizarre grot vol drank en muziek, een must-do voor locals, toeristen en liefhebbers van tequila. De enige bar met RV-faciliteiten. www.lakiva.net
- **Starlight Theatre:** place-to-be in de Ghost Town: barbecue, burgers en hilarische live muziek. www.thestarlighttheatre.com

Actief

- **Paardrijden:** www.lajitasstables.com
- **BB State Park:** www.tpdw.state.tx/state-parks/big-bend-ranch
- **BB National Park:** www.visitbigbend.com

Erheen

KLM vliegt 5x per week rechtstreeks van Schiphol naar Dallas/Fort Worth. www.klm.com

Trein

Van elk Belgisch station naar Schiphol: www.b-europe.com

