



A jockey in a green shirt and brown vest is riding a brown horse with a white blaze on its face. The horse is running on a dirt track. In the background, there is a blue and white fence and a tall light pole. The sky is clear and blue.

Thuis bij kampioenen Welkom in Kentucky!

Helden zijn er in alle soorten en maten. Kentucky heeft er veel, misschien wel bovengemiddeld veel. Abraham Lincoln werd er geboren, Tom Cruise groeide er op en Thomas Edison deed er zijn eerste experimenten. Dit is de staat, die de wereld bluegrassmuziek schonk en er een goed glas bourbon naast zette. Liefhebbers van paarden, auto's, honkbal en college-basketbal kennen haar naam als geen ander en dan hebben we het nog niet eens over *fried chicken* gehad. Welkom in Kentucky!

TEKST → MARTIN SCHÄFER

FOTOGRAFIE → MARTIN SCHÄFER & VISIT KENTUCKY



Het Louisville Slugger Museum is moeilijk te missen



Een van de vele bijnamen van Muhammad Ali was *the Lip from Louisville*

'Ali zelf is er vandaag niet bij, maar is regelmatig in zijn eigen museum te vinden'

Vandaag staan we op de bovenste verdieping van het Muhammad Ali Center, een eerbetoon aan de legendarische bokser én – ook al – zoon van Louisville. We applaudisseren voor 231 blijie immigranten, die door een rechter zojuist officieel tot Amerikaanse staatsburgers zijn verklaard. Allemaal helden, die het van hun geboortegrond in Irak, IJsland of Zuid-Korea helemaal tot hier hebben geschopt: een zonovergoten zaaltje in Louisville met vrij uitzicht over de Ohio River, en daarachter de wijde wereld. Mooi, want die wereld kan altijd nieuwe helden gebruiken. En dat weten ze in Kentucky als geen ander.

The Greatest

Ali zelf is er vandaag niet bij, maar is regelmatig in zijn eigen museum te vinden. "Hij mag graag zijn oude gevechten bekijken", zegt Jeanie Kahnke van het Muhammad Ali Center, een modern museum annex cultureel centrum, dat in 2005 door de bokser en zijn vrouw Lonnie werd geopend. Ali's gevechten krijgen er alle ruimte, op allerlei zwart-wit en technicolor schermen van klein tot gigantisch. Zijn eerste

overwinning op de onaantastbaar geachte Sonny Liston, de partijen tegen Frazier en de *Rumble in the Jungle*; een beetje liefhebber wil hier nooit meer weg. Terwijl de kinderen zich met *hands-on* videoboksles van Ali's dochter Laila vermaken, ontdekken de ouders aan de hand van beeld, geluid en wagonladingen aan memorabilia waarom *The Greatest* zich tot de islam bekeerde en welke ingrijpende gevolgen zijn halsstarrige dienstweigering voor de Vietnamoorlog had. Dat Ali als atleet en mens een schoolvoorbeeld van de American Dream is, staat na drie uurtjes aange-naam ronddolen in ieder geval als een paal boven water. Vraag maar aan de kersverse Amerikanen van zoeven, die met een brede glimlach nog een laatste keer op de foto gaan voor zijn schaduwboksende beeltenis op de strakstalen gevel.

Slugger

Op tien minuten slenteren van het Ali Center worden ondertussen kampioenen uit ander hout gesneden. Sterker nog: ze rollen er van de band. De firma Hillerich & Bradsby maakt de officiële honkbalknuppel van de MLB, de Louisville Slug-



Voor Churchill Downs staat een beeld van het paard Barbaro, dat in 2006 na winst in de Derby noodlottig ten val kwam tijdens de Preakness Stakes. Barbaro ligt onder het beeld begraven.

ger, waarmee grootheden als Babe Ruth en Derek Jeter hun homeruns het park uitsloegen. Aan West Main Street staat hun kleine, maar uiterst fijne museum – te herkennen aan de 36,5 meter hoge Slugger, die nonchalant tegen de bakstenen gevel leunt. De rondleiding tjokvol grappige details en verhalen in de aangrenzende fabriek is een must voor fans, net als de unieke, echt gebruikte match-bats, die we met witte handschoenen voorzichtig mogen vasthouden. Dat kan nog leuker: in de *batting cages* jagen we voor een dollar tien ballen over het denkbeeldige hek met de iconische houten knuppel van New York Yankee Mickey Mantle. Laat die World Series maar komen.

Bluegrass

Wat molens en tulpen voor Nederland zijn, zijn paarden voor Kentucky. Niet iedereen heeft ze in de tuin, maar echt ver weg zijn ze nooit. Wie in Lexington landt, ziet al vanuit de lucht hoe laat het is. Verspreid over de weelderig groen glooiende landerijen galopperen en grazen overal paarden binnen witte hekken – opgesteld in dubbele rijen, die de wildste exemplaren het ontsnappen moeten beletten. In Kentucky zijn alle soorten paarden te vinden, maar de koning van de wei is zonder meer de *thoroughbred*, of Engelse volbloed. En dan voornamelijk in deze noordelijke Bluegrass

Region, waar het blauwbloeiende gras en een kalkrijke bodem mens en dier extra power en uithoudingsvermogen lijken te geven. Dat de beste fokkers en trainers zich al sinds de negentiende eeuw hier vestigen, maakt de claim op kampioensgarantie alleen maar vanzelfsprekender. Niet voor niets hebben vele miljardairs hun eigen stukje paardenparadijs in The Bluegrass, waaronder de graaggeziene eregasten Sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maktoem en de Saoedische prins Khalid Abdullah.

Paardenparadijs

De grootste fanaten zijn niet te beroerd om honderden miljoenen in hun stal te investeren. Van Keeneland hebben ze allemaal gehoord. Dit *state-of-the-art*, maar sfeervol traditionele complex ligt in de slagschaduw van Lexington Blue Grass Airport. Het herbergt niet alleen een nationaal beruchte racebaan, maar is vooral het meest gerenommeerde veilinghuis voor thoroughbreds ter wereld. De erelijst van Keeneland leest langer dan een gemiddelde paardenrace duurt en telt onder meer negentien winnaars van de Kentucky Derby. Denk echter niet dat al die lof en prijzen ze in Lexington naar het hoofd gestegen zijn: Keeneland is het hele jaar door gratis toegankelijk voor bezoekers, waarbij de drukbezochte race- en





De Belle of Louisville is in 2014 honderd jaar jong en vaart nog steeds

veilingmaanden tussen april en november verreweg het leukst zijn. Drie andere Derby-winnaars genieten van hun pensioen in het nabijgelegen Kentucky Horse Park, waar ze in hun eigen Hall of Champions graag bezoek ontvangen. Deze bejaarde toppers staan er niet achter de geraniums, maar zitten op rozen. Cigar, Funny Cide en Go for Gin grazen samen met zes andere kampioenen op loopafstand van een modern wedstrijdcomplex en een gemakkelijk internationaal paardenmuseum. In het park heerst de eerbiedige sfeer van een heiligdom, niet in de laatste plaats door de talloze monumenten, gedenkstenen, plaquettes en paardengraven. Kentucky geeft zijn helden niet alleen een vliegende start, maar ook een waardig eind.

Billenknippen

Whirlaway, I'll Have Another, Barbaro, Aristide; de namen van de winnaars van de

Derby kent heel Kentucky. De paardenrace over twee kilometer op de alomvereerde baan van Churchill Downs in Louisville heeft globaal gezien dezelfde impact als de Super Bowl, maar is nét even bijzonderder: de deelnemende paarden moeten drie jaar oud zijn en kunnen dus maar één keer in hun leven meedoen. Ware helden weten wanneer ze moeten vlammen. Training, voeding, vorm, humeur, het weer; alles moet kloppen op precies dat ene moment, als het startschot klinkt voor *the fastest two minutes in sports*: de Kentucky Derby. En dan begint het billenknippen pas echt, want de race vormt samen met de Preakness Stakes in Baltimore en de Belmont Stakes in New York de zogenaamde Triple Crown – een kampioenschap, dat alleen voor de allerbeste thoroughbreds ter wereld is weggelegd. Tot nu toe wonnen slechts elf paarden de driehoekige trofee, waarvan Affirmed als

laatste in 1978. De recordhouder is nog steeds de machtige Secretariat, die de Derby in 1:59 2/5 liep. In 1973, dus reken maar dat het gelukkige paard dat zijn record verbreekt gegarandeerd als held de boeken inloopt.

De rozen

Louisville heeft er op die eerste zaterdag in mei dan al twee weken Derby Festival opzitten, met onder meer een grootschalige vuurwerkshow en de traditionele Great Steamboat Race met in de hoofdrol de dit jaar honderdjarige raderboot *Belle of Louisville*. Maar liefst 150.000 mensen weten Churchill Downs op Derby Day te vinden en genieten op de tribunes en in het kolkende Infield van *The Run for the Roses*. Voor wie er op die bewuste dag niet bij kan zijn, is er het naastgelegen Kentucky Derby Museum. Het onafhankelijke museum verzorgt niet alleen de leuke rondleidingen op Churchill Downs, maar geeft binnen een mooi geïllustreerd, interactief overzicht van de Derby door de jaren heen. Een van de hoogtepunten hier is zonder meer de korte film *The Great Race* in de panoramabioscoop, waarin je tussen donderende hoeven en opspattend zand heel even op het moment suprême in het Infield van Churchill Downs waant. Het enige dat er dan nog ontbreekt, is een slimme weddenschap en een verse mint julep voor de dorst.

Wij houden het vandaag echter bij bourbon, na water ongetwijfeld het meest populaire drankje in Kentucky – de staat produceert zo'n 95 procent van alle bourbonwhisky wereldwijd. We hebben iets te vieren, want vandaag heffen we het glas op 231 nieuwe Amerikanen. En op bokkers, op paarden, op homeruns en helden. Op een zonovergoten terras in Louisville met vrij uitzicht over de Ohio River, en daarachter de wijde wereld. Welkom in Kentucky!

'Wat molens en tulpen voor Nederland zijn, zijn paarden voor Kentucky'



Mammoth Cave National Park omvat het langste grottenstelsel ter wereld, waarvan tot nu toe 640 kilometers in kaart gebracht zijn



95 procent van alle bourbon ter wereld wordt in Kentucky gemaakt



Niet voor een gat te vangen

Het National Corvette Museum in Bowling Green werd heel even wereldnieuws, toen half februari acht *classic* Corvettes door de aarde werden verzwoegen. Onder de Skydome van het museum vielen de kostbare auto's negen meter naar beneden in een zogenaamde *sinkhole* (zinkgat) van twaalf meter breed. Onder de klassiekers – geschatte waarde één miljoen dollar – zijn onder meer een 1962 Black Corvette en de miljoenste Corvette uit 1992. Zinkgaten zijn niet ongevoel in Kentucky, dat zich boven op het langste grottenstelsel ter wereld bevindt. De rampplek werd daarom al snel omgeturnd tot attractie, compleet met webcam voor bezorgde Corvettiefans. Inmiddels zijn alle auto's weer geborgen en maakt het museum zich op voor de opening van het gloednieuwe NCM Motorsports Park en het twintigjarige jubileum eind augustus 2014. De *Sinkhole Corvettes* zijn tot die tijd in hun onbeschaamd beschadigde glorie te bezichtigen, voordat de meeste door General Motors zullen worden gerestaureerd. Meer informatie: www.corvettemuseum.org

PRAKTISCHE INFORMATIE KENTUCKY

Ligging & bereikbaarheid

Kentucky ligt in het midoosten van de Verenigde Staten. Je hebt de keuze uit maar liefst twee internationale luchthavens: Louisville en Cincinnati/Northern Kentucky. Beide zijn niet rechtstreeks bereikbaar vanuit Nederland. Reken – afhankelijk van je tussenstop(s) – op ongeveer tien tot achttien uur reistijd en rond de zeshonderd euro voor een retourticket in het laagseizoen.

Klimaat & beste reistijd

De *Bluegrass State* kent vier duidelijk afgetekende seizoenen, met aangenaam warme zomers en milde winters zonder al te ingrijpende sneeuw. De temperaturen in de zomer kunnen oplopen tot boven de dertig graden Celsius, terwijl het kwik in de winter niet ver onder het vriespunt stopt. De beste reistijd valt ergens tussen het einde van de zomer en het begin van de herfst. Paardenliefhebbers houden natuurlijk rekening met het raceseizoen, dat vanaf april begint te lopen. De

Kentucky Derby voor 2015 staat gepland op zaterdag 2 mei.

Accommodaties

Uiteraard kun je ook in Kentucky bij een breed scala aan hotels, motels, B&B's en andere accommodaties terecht. *AmericA* sliep hier in ieder geval als een roos: *Lexington*: Gratz Park Inn, een klassiek, intiem en uiterst sfeervol hotel (www.gratzparkinn.com)

Louisville: Galt House Hotel, een comfortabel hotel met een luxueuze *touch* tussen downtown en de rivier (www.galthouse.com)

Bowling Green: Hilton Garden Inn, een in het genre prima ketenhotel (www.hiltongardeninn.com)

Bezienswaardigheden

Voor meer informatie over genoemde bezienswaardigheden verwijzen we je graag naar hun websites: Muhammad Ali Center: www.alicenter.org

Keeneland Race Course: www.keeneland.com

Kentucky Derby Museum: www.derbymuseum.com

Kentucky Horse Park: www.kyhorsepark.com

Louisville Slugger Museum: www.sluggermuseum.com

Belle of Louisville: www.belleoflouisville.org

Mammoth Cave National Park: www.nps.gov/macac

Meer informatie

De beste plek voor reissuggesties, kaarten, foto's, routes en allerhande leuke wetenswaardigheden vind je op de zoals in Amerika gebruikelijk uitstekende websites van de betreffende Visitor's Bureaus, te weten Lexington (www.visitlex.com), Louisville (www.gotolouisville.com) en Bowling Green (www.visitbgky.com). Meer weten over de onbeteugelde spirit van de staat Kentucky in zijn algemeen? Zoek niet verder, want op www.kentuckytourism.com helpen ze je met alle liefde verder.