



TEXAS

Een woordspelletje met enerzijds een verwijzing naar een wedstrijd-vorm in golf en anderzijds het karakter van onze recente trip naar de Lone Star State zoals Texas ook wel genoemd wordt. Surf naar Wikipedia en lees alles over deze staat die qua oppervlakte na Alaska op de 2e plaats komt, circa 26 miljoen inwoners telt, veel olie heeft en genoemd is naar de indianenstam Tejas (volk). Voorts - mocht u er overheen lezen - bevindt zich in Texas het in 1897 gestichte stadje Nederland!

KLM vliegt in het zomerseizoen rechtstreeks naar Dallas/Fort Worth. In het winterseizoen met een overstap. Klik op www.klm.nl voor meer informatie!



'Even' een lange zit van zo'n 9 uur maar dan levert KLM u netjes af in de metropool Dallas, de op twee na grootste stad in Texas, gesticht in 1841 en vernoemd naar vicepresident George M. Dallas. 1,2 miljoen inwoners in de stad zelf, 6,1 miljoen inwoners in de agglomeratie Dallas-Arlington-Fort Worth. Dallas is tevens de stad waar op 22.11.1963 de toenmalige president John F. Kennedy werd doodgeschoten door (vermoedelijk) Lee Harvey Oswald. Nog steeds is men het er daar niet over eens of het werkelijk Oswald is geweest die JFK vermoordde en daarmee Amerika en een groot deel van de wereldbevolking in rouw

dompelde. Feit is wel dat de VS een intens bewonderde President verloren. Bovendien weten u en ik nog erg goed waar wij ons toen bevonden en wat wij deden, niet dan?

Beroemdheden die in Dallas geboren werden: Trini Lopez, Meat Loaf en golfers Lee Trevino en Scott Verplank. En oh ja, de serie Dallas die van april 1978 - mei 1991 op de Nederlandse tv te zien was en tig kijkers telde, waaronder ikzelf. Herinnert u zich de hoofdpersonen nog? J.R. Ewing, zijn vrouw Sue Ellen, broer Bobby, schoonzus Pamela, Pa Jock en Miss Ellie, allemaal 'gezellig' bijeen op Southfork Ranch.

Reizigers naar de V.S. moeten overigens een zgn ESTA toestemming aanvragen (Electronic System for Travel Authorization). Kost usdollars 14,00 en blijft na de aanvraag 2 jaar geldig. Op de ESTA aanvraag dient men het eerste verblijfsadres in de USA te vermelden. Minimaal 4 dagen voor vertrek aanvragen. Het is maar dat u het weet! En verder dient u met een 'doorlooptijd' van zeker 1,5 uur rekening te houden om uiteindelijk achter de Amerikaanse immigratie te geraken. NB: geen flauwe grappen maken tegen die mannen hé; dan duurt het vele malen langer!!

Enmaail op Texaans grondgebied voerde de reis ons allereerst per luxe bus-met-airco en eeuwige optimist/chauffeur Mark People naar de circa 3 uur verderop gelegen WILDCATTER Ranch bij het gehucht Graham. Een geweldige pleisterplaats in the middle of nowhere waar men in grote en koele cabins logeert, voortreffelijk eet en van alles en nog wat kan doen, zoals longhorns voeren (koeien met joekels van hoorns), kleidruiven knallen, paardrijden, boogschieten en een jeep safari maken. Na die rit in een jeep klaag ik ook never nooit meer over de vaak abominabele wegen in Ierland! Daar dit een



olie wingebied is treft u overal de zo bekende jaknikkers aan. Wel oppassen dat u niet op een slapende ratelslang of een copperhead snake trapt want die beesten happen onmiddellijk toe, en dat doet echt zeer! Ga naar website www.wildcatterranch.com voor alle info over The Resort Ranch in Texas en bezoek dan gelijk ook die van Premier Transportation om hun mogelijkheden en voorwaarden te leren kennen: www.premierofdallas.com

Inmiddels werden de 4 golfers in ons gezelschap enigszins onrustig want wij



SCRAMBLE



hadden na 3 dagen nog steeds geen bal geslagen. Google Golf Courses in Dallas en u zult lezen dat er zo'n 200 golfbanen rond die stad liggen, voldoende om een paar weken lekker bezig te zijn. Mooier dan Europese banen? Mwah, kan ik niet direct zeggen ofschoon de weersomstandigheden heel dicht bij die van Spanje, Portugal, Italië en Turkije komen. Voor ons was allereerst een bezoek gepland aan het Colonial Invitational Golf Tournament in Fort Worth, één van de slechts vijf invitational tournaments die door de PGA gehouden worden. Een compleet 'circus' met alles erop en eraan: Bobo's, tribunes, een groot perscentrum, VIP vervoer en uiteraard diverse toonaangevende spelers. Een geweldige drukte, enigszins vergelijkbaar met een Dutch Open maar dan veel groter - zoals alles in Amerika veel groter is: de lappen vlees, de emmers met koffie/cola, de Megastores met alle mogelijke golfspullen etc. Lees meer op <http://crownplazainvitational.com>

Natuurlijk mochten wij op dit Colonial Invitational alleen maar kijken, niet zelf



teit - vooropgesteld dat hij/zij aanleg heeft? Kan allemaal als u daarvoor zo'n usdollars 250/week over heeft. Uw kind woont dan zelfs op de campus! Voor meer informatie gaat u naar website www.jimclean.com

Last but not least golfbaan LAS COLINAS op het Four Seasons Resort in Irving bij Dallas www.fourseasons.com/dallas 'home' van het HP Byron Nelson Kampioenschap. Een heel mooie par 70 baan met alle gebruikelijke hindernissen, waaronder veel water. Keurig onderhouden, fraaie fairways en supersnelle greens dus een genot om te spelen. Een absolute aanrader indien u in die buurt bent en een échte golfbaan wil aandoen. Komt nog bij dat het Four Seasons Resort ook de meest verwende gasten naar adem laat happen van de luxe en de enorme keuze uit sportfaciliteiten, verblijfsmogelijkheden, restaurants en wellness centra.

Te weinig ruimte hier om alle hoogtepunten te beschrijven die Dallas en Fort Worth bieden en waarvoor u minimaal 10 dagen nodig zult hebben om die af te sjuwen. De vele musea, de stadsparken, de geweldige restaurants, de shopping malls en niet te vergeten de steden zelf zijn evenzoveel redenen om de lange reis naar Texas te ondernemen. Bovendien is het weer eens iets anders dan een Europese vakantiebestemming, toch? Maar zorg er daarbij dan wel voor dat u ook nog tijd



spelen. Dat mocht wel op Glen Garden Golf & Country Club, opgericht in 1912 en één van de oudste country clubs in Fort Worth. Bekende spelers als Byron Nelson, Ben Hogan en Sandra Palmer begonnen hun imposante carrières op de Glen Garden links www.glengarden-golf.net Helaas ontbrak de tijd om de

hele par 71 baan te lopen en was het na 9 holes weer rennen naar de volgende afspraak, een geweldige lunch in een zeer drukbezocht Mexicaans restaurant. Te weinig golf dus om een goede indruk van dit tamelijk eenvoudige parcours te krijgen, al werd het heel snel duidelijk dat deze baan zeer

spelersvriendelijk is.

In het kader van een snelle maar zo breed mogelijke kijk op de verscheidenheid aan Amerikaanse golffaciliteiten brachten we vervolgens een bezoek aan de Jim McClean Golf School die gezien wordt als hét toonaangevende golf opleidingscentrum in de States. De belofte van dit centrum is dat ELKE golfer (m/v) zijn of haar niveau zal verbeteren. Feit is dat deze school over echt alle faciliteiten beschikt die nodig zijn om golfers te begeleiden en te instrueren. Wilt u uw kind op weg helpen naar volledige professionali-

hebt om op 1 van de vele golfbanen uw balletjes te slaan! Sorry dat ik nu juist over die golfbanen veel te weinig heb kunnen melden!!

Marten Witkamp
Freelance Golfjournalist

Deze trip werd mede mogelijk gemaakt door:

Texas Tourism - www.traveltex.com
Dallas CVB - www.visitdallas.com
Fort Worth - www.fortworth.com
Target Travel - www.targettravel.nl
De Nederlandse Golfkrant - www.denederlandsegolfkrant.nl

