



Na een week Amerika zijn de verslaggevers om; dit is hun nieuwe favoriete wintersportbestemming. FOTO'S: A GLASER

## Erheen

Icelandair vliegt op Denver met een tussenstop in IJsland (die je kosteloos een paar dagen kunt verlengen om zo een extra bestemming erbij te pakken).

- Vanaf daar ga je met een shuttle verder.** Het is verstandig om alles van te voren te boeken; liftpassen zijn aan het loket een stuk duurder. Check de volgende websites om je reis samen te stellen: [www.icelandair.nl](http://www.icelandair.nl), [www.colorado.com](http://www.colorado.com), [www.vail.com](http://www.vail.com), [www.breckenridge.com](http://www.breckenridge.com) en [www.aspensnowmass.com](http://www.aspensnowmass.com).

# Vriendelijk skiën in Colorado

**Poeder.** Het is net even wat verder vliegen dan Oostenrijk, maar Oh My, wat is het de moeite waard. Skiën in het Amerikaanse Colorado is de bom. De champagne powder vliegt je om de oren, de crowd is vriendelijk en pistes zijn er niet. 'You can ski anywhere!'

"Yippee kayee!" schreeuw ik uit terwijl we tussen de bomen door razen in Aspen Snowmass op bijna drie duizend meter hoogte. De skiërs om ons heen kijken raar op, maar dit is gewoon te gaaf om het niet uit te schreeuwen. De sneeuw vliegt in de rondte, we vliegen langs de bomen, en pistes? Die zijn er gewoon niet. Er is een grens en

In de avond ontdekken we het nachtleven van Aspen. Er zijn leuke clubs, gezellige mensen en je hebt de kans Arnold Schwarzenegger of andere celebs tegen het lijf te lopen.



Gids Malek uit Vail.



Ook op de piste is het goed toeven.

## Groot, groter, grootst

### Breckenridge en Vail

Naast Aspen en Aspen Snowmass gingen we ook een paar dagen naar Breckenridge en Vail. Vail is groot, groter, grootst. Wat een weelde en wat een ruimte. Breckenridge is freestyle heaven on earth; skiën op bijna vierduizend meter hoogte, met megahoge schansen tot zover het oog reikt. Niet voor niets de favoriete plek van de Nederlandse freestyle talenten Charlotte van Gils en Mees van Lierop. Charlotte miste net de Spelen in Sotsji, maar wil zich revancheren in Zuid-Korea. Ze woont al bijna zeven jaar in 'Breck'. Charlotte: "Deze plek is geweldig, het park is fantastisch voor zowel skiërs als boarders."



Champagne Powder in overvloed in Colorado.

Even later nemen Mees en Charlotte ons mee door het park. Met groot gemak vliegen zij door de lucht en

maken grote sprongen. Niet voor ons weggelegd, maar zeker leuk om naar te kijken. METRO

Toch is er voor Amerikaanse begrippen veel nostalgie aanwezig. Die was in de middag overigens ver te zoeken toen we op een heuse poolparty belandden. Daar troffen we vooral opgedirkte meiden in bikini met een glas champagne in de hand.

Na het stappen zien we een heldere sterrenhemel. "Dat is goed nieuws, want dat betekent dat we grote kans hebben op een blue bird morgen", zegt Jordan. Blue bird, oftewel een strakblauwe hemel na een verse sneeuwdump, is het beste dat ons hier zou kunnen overkomen - en het overkomt ons. De volgende dag is de beste van de hele week. Verse sneeuw, een blauwe lucht en optimaal genieten van de Amerikaanse ski-weelde. Na een week Amerika zijn we om; dit is onze nieuwe favoriete wintersportbestemming. Arnold Schwarzenegger's lijfspreuk is de onze geworden: I'll be back!

GIJS HARDEMAN



Veel nostalgie in Colorado.



Tussen de bomen door razen is heel normaal in dit Amerikaanse skigebied.



Verse sneeuw, blauwe lucht: top.