



Het hoogtepunt voor velen zal de tocht met de hondenslede zijn

Uit je dak in winters Montana Going to the extreme

Montana is een vreedzame plek waar het goed toeven is om te relaxen en de batterij weer op te laden. Maar ook voor degenen die juist een adrenalinestoot zoeken, ligt er een wereld open. Een overzicht van enige hart-kloppende activiteiten voor reizigers van elk niveau: van beginners tot extreem.

TEKST → JAAP VAN SPLUNTER
FOTOGRAFIE → VISIT MONTANA

Bij Montana denk je al snel aan de eindeloze diepblauwe luchten, de *Big Skies*, en de onmetelijke en lege vlaktes. Zeker gedurende de zomermaanden trek dit toeristen aan, die op zoek zijn naar rust en ruimte – een plek om de batterij weer op te laden. Gedurende de wintermaanden krijgt de term ‘rust en ruimte’ echter nog een extra dimensie, want slechts een zeer select groepje toeristen weet dan nog de weg te vinden naar dit deel van de Verenigde Staten. Maar Montana als winterbestemming? In deze wintereditie van *AmericA* verleggen we de blik eens naar winters Montana, waar met name de *thrillseekers* aan hun trekken komen. Daarbij is sprake van verschillende gradaties, want niet iedereen wil meteen ijsklimmen in een canyon. Maar de mogelijkheid is er wél. Wat is er allemaal te doen?

Niveau één

Voor degene die Montana op een unieke manier wil verkennen, maar dit niet al te extreem

en met de familie wil doen, zijn er verschillende mogelijkheden. Het hoogtepunt van een winters avontuur in Montana is voor de meeste mensen een hondensledetocht. Na een uitgebreide briefing neem je plaats op de slede, de een gezeten op de slee en de ander staand achterop, om te sturen en vooral te remmen. De gidsen waar schuwen er al voor: zodra de rem losgaat schiet je als een raket weg. Je moet dan ook constant remmen om niet uit de bocht te vliegen. De route is fenomenaal: door bossen en over bevroren meren en rivieren. En ook heerlijk: door de energie die ze verbruiken hebben de honden nauwelijks meer puf om te blaffen en cruise je bijna in absolute stilte door het landschap. Er zijn verschillende locaties om met de hondenslede op pad te gaan, zoals Base Camp Bigfork of Yellowstone Dog Sled Adventures in Big Sky. Een ander avontuur is meer voor de inwendige mens: een bizonburger pakken in een van de vele restaurants, zoals Hop's Downtown Grill in Kalispell of Joe's Pasty Shop in Butte. Minder



Als je van snelheid houdt, dan mag een sneeuwscootertocht niet ontbreken



Even opwarmen aan het vuur



Fat-tire biking is zeker in de wintermaanden ideaal



Slapen in een originele joert is een aparte beleving

inspannend, maar wel zo smaakvol. En na het culinaire avontuur is een overnachting in een van de spookstadjes een mooie afsluiting van een winterse dag. De enige vraag die nog overeind blijft staan: durf je het aan om te slapen tussen de spaken?

Niveau twee

Als je iets wilt opschalen in moeilijkheidsgraad, dan zijn de volgende activiteiten een aanrader. *Fat-tire biking* kan het hele jaar door, maar zeker in de wintermaanden is dit een heerlijke manier om te fietsen, want door de grote en brede banden heeft de fiets veel meer grip op de sneeuw. Vergelijk het maar met sneeuwschoenwandelen, maar dan op twee wielen. Als je van snelheid houdt, dan mag een sneeuwscootertocht niet ontbreken, zoals bij Bitterroot Adventures in de Bitterroot Valley en de Sapphire Mountains. Het is wel oppassen geblazen, want de snelheid kan hoog zijn en de controle over de scooter is zo verloren. Maar als

je niet overmoedig wordt, dan is het allemaal uitstekend te doen. En na een dag in de frisse buitenlucht overnacht je deze keer niet in een spookstad, maar in een afgelegen joert. Een joert is een traditionele ronde tent die vooral wordt gebruikt voor bewoning door rondtrekkende veenomaden, die schapen, geiten, kamelen of paarden houden. In Montana zal het je in de joert aan niets ontbreken, want de ‘tent’ biedt alle comfort.

Niveau drie

Voor degene die echt een uitdagend avontuur zoekt met een adrenalinestoot, die moet nu vooral verder lezen. Ijsklimmen bij de nabij Bozeman gelegen Hyalite Canyon is een echte uitdaging. De watervallen en wanden van de kloof veranderen in indrukwekkende ijsmassa's. Ijsklimmen is wellicht de gevaarlijkste vorm van klimmen, daar er regelmatig stukken ijs afbreken of ijsvallen instorten. Het is dan ook noodzakelijk dat de opbouw van het ijs gekend is,

langzaam ontstaan ijs is immers duurzamer dan ijs dat door extreme koude in een paar nachten ontstaan is; voor het blote oog is er echter geen verschil. Kortom, een goede gids is echt onontbeerlijk. De ervaren skiër kan in Montana helemaal zijn of haar hart ophalen, want hier bevinden zich een paar bloedstollende pistes, zoals Bridger Bowl's Ridge Terrain, Whitefish Mountain Resort's Hellroaring Basin en Big Sky Resort's Big Couloir. Maar welke piste je ook kiest, de uitdaging zal er niet minder om zijn. En na weer een uitdagende dag besluit je nu om niet te overnachten tussen de spaken of in een luxe joert, maar ga je kamperen. Dit is ongetwijfeld de meest extreme manier om de nacht door te brengen in winters Montana. Maar dat is niet iets voor de *faint hearted*. Op de redactie spreken we dan ook een voorkeur uit voor niveauje één. Hoogmoed komt tenslotte voor de val...

Meer informatie over de winterse mogelijkheden in Montana zie: <http://realamerica.nl>