

Met EURAM op roadtrip in The Great American West

## Winnaars in het Wilde Westen

The Great American West bestaat uit de staten Wyoming, Idaho, Montana en North & South Dakota. Leeg, wijds, uitgestrekt en ruig. Oftewel cowboy country! De EURAM Winnaarsreis 2019 volgt met acht reisprofessionals in twee auto's de route van de eerste pioniers in een stukje ongerept, authentiek Amerika: South Dakota en North Dakota.

Door: Emma Heuvelmans

De groepsapp bestond al een tijdje, dus op Schiphol herkennen we elkaar handig aan de eerder op foto's gedeelde koffers. Die zitten vol met kleding voor alle seizoenen: volgens de voorspellingen kan het tussen de 5 en 25 graden worden. Allereerst staat een 24 uur durende stop-over op IJsland op het programma. Dat programma ter plaatse wordt begeleid door Icelandair's Marieke van der Weijden, in de Dakotas neemt Marliz Schouten van Target Travel het over en de overkoepelende organisatie is in handen van EURAM's Daniëlle Goedkoop. Er is dit jaar verder sprake van een unicum: er zijn sec vrouwelijke winnaars. Heren, jullie weten wat je voor volgend jaar te doen staat!



De winnaars bij mistig Mt. Rushmore. VLNR Elke Adriaanse, Marjolein Sangers, Marliz Schouten, Anne de Valk, Desire Schapers, Mirjam Zoodsma, Daniëlle Goedkoop, Bianca Brouwer, Lindsey van der Ham en Ingrid Guezen SC.



### 24 uur IJsland

Vers uit het vliegtuig rijden we over het vulkanische maanlandschap van IJsland richting de Blue Lagoon. Het waait hard, waardoor het stoom van de lagoon een dik mistachtig, mysterieus effect heeft. Desalniettemin (of juist hierdoor) smaakt het welkomstrandje in het water uitstekend en rijden we vervolgens naar het Reykjavik Natura hotel, gelegen aan een kleine airstrip (naast het hoofdkantoor van Icelandair).

In de ochtend staat er een

quadsafari op de planning. De IJslandse weergoden hebben gekozen voor regen tijdens ons verblijf, maar op een quad maakt dat allemaal niets uit. We rijden in onze net-niet waterdichte pakken naar een uitkijkpunt en vooral off road is het opletten. Maar wat gaaf! Tijd voor een educatieve lunch met presentaties van sponsors Icelandair, Iceland Travel en Icelandair Hotels, waarna het alweer tijd is om afscheid te nemen van Marieke, die ons afzet op Keflavik en toegang tot de

vernieuwde Saga Lounge heeft geregeld. Verse snacks en een groot aanbod drankjes – en vlakbij onze gate. We vliegen in ongeveer zeven uur de oceaan over, omgerekend zo'n drie films en een powernap.

### Welcome to Denver

Bij aankomst in Denver valt op hoe vriendelijk het douanepersoneel is, in elk geval vergeleken met bijvoorbeeld JFK of Newark. Bij sponsor Hertz staan twee Chrysler Pacifica's voor ons klaar. Omdat een van de

sleutels niet werkt, krijgt een deel van de groep een gratis upgrade naar een Cadillac Escalade - vanaf dit moment The Beast genoemd. Beide auto's razen als een zonnetje over de highways en zijn in hun neutrale stand zo stil dat je bij het uitstappen bijna zou vergeten ze uit te zetten (elke auto één keer).

**' Denver blijkt een van de grote verrassingen '**



Het tijdsverschil met Nederland is acht uur vroeger, maar door de adrenaline voor wat komen gaat, is er niks te merken van een jetlag. Na het ontbijt wacht namelijk het eerste gedeelte van de roadtrip: van Denver via Wyoming naar Custer in South Dakota. De zon straalt, de tank zit vol en de snacks voor onderweg liggen klaar. Spotify aan, en let's go!

**' De zon straalt, de tank zit vol en de snacks voor onderweg liggen klaar '**

In Wyoming rolt de eerste tumbleweed voor ons langs. Toch wel een spaghetti-film-cliché dat uitkomt. De weg is recht en lang en op sommige momenten is er



oversteekt, stippelen we de route uit met EURAM's digitale roadbook Planisto en een good old wegenkaart. Het navigatiesysteem van de auto's blijkt namelijk zo uitgebreid aan add-ons en touch-knoppen dat eigenlijk alleen nog tv-commercials ontbreken op het scherm. Zo wordt ons meerdere malen verteld om via left-left-left gewoon te belanden op de plek waar we al waren. De combinatie kaartlezen en Planisto is een sterk alternatief.

### **Tatanka & Crazy Horse**

Via de Mammoth site (een paleontologische mammoetdroom) in Hot Springs vervolgen we onze roadtrip door het Black Hills Forest richting Custer. Via een kronkelweg

doorkruisen we een open, bebost gebied waar uit het niets bizon langs de weg opduiken. Wow! De buffalo, bizon of tatanka staat symbool voor de Native Americans en elk deel van het dier werd destijds gebruikt: van de hoeven werd bijvoorbeeld toen al lijm gemaakt. Eeuwenlang trokken de bizon vrij door dit uitgestrekte gebied, tot de populatie in de tweede helft van de 19-de eeuw bijna werd uitgeroeid. Een tijdelijk verbod op bizonjacht heeft ervoor gezorgd dat we nu gelukkig nog steeds kunnen genieten van deze majestueuze dieren in het wild.

Het historische goudkoortsstadje Custer was duizenden jaren het terrein van de Oglala Sioux, maar deze werden onder leiding van





generaal Custer weggedreven door de gelukzoekende settlers. Een bezoek aan een van de vele visitor/heritage centers is verhelderend leerzaam en eigenlijk verplicht als je in deze regio bent. Het Journey Museum in Rapid City of het South Dakota Cultural Heritage Center in hoofdstad Pierre zijn hier uitstekende opties voor. Overal waar we komen wordt namelijk duidelijk dat de Native Americans een belangrijk cultureel erfgoed hebben. Om dit te preserven heeft Sioux stamhoofd Henry Standing Bear beeldhouwer Korcak Ziolkowski in 1939 benaderd om een monument ter ere van de Native Americans te maken: Crazy Horse Memorial. De bouw van dit enorme



sculptuur gaat langzaam, omdat de familie Ziolkowski enkel werkt vanuit donaties.

### Custer State Park & Needles Highway

Mt. Rushmore is in de buurt en staat uiteraard op het programma. Maar eerst een bierproeverij met diner in de Mt.

Rushmore Brewery. Grote porties chicken tenders en fish & chips: we gaan deze week in elk geval niet verhongeren. Voor vegetariërs is The Great American West overigens ook goed te doen: er staan in deze vleescontreien veel meer opties op het menu dan alleen salades. Terwijl we teruglopen naar het

hotel begint het dicht te trekken door de mist. In de ochtend vergapen we ons tijdens de pancakes en koffie aan The Weather Channel, dat kopt met 60 MILLION IN DANGER door dreigende storm. Zestig miljoen inwoners, plus elf Nederlanders. Gelukkig regent het bij ons alleen.

## Wat vonden de winnaars?

**Lindsey:** 'Een fantastische, leerzame reis. North en South Dakota zijn geschikt voor reizigers die vaker naar Amerika zijn geweest en de geschiedenis willen ontdekken van de Native Americans.'

**Bianca:** 'De Winnaarsreis was erg geslaagd! Dat dit deel nog niet zo overspoeld is met toeristen maakt het een heel geschikte bestemming voor klanten die vaker in Amerika zijn geweest. Denver heeft me ook positief verrast.'

**Marjolein:** 'Een prachtige ervaring en echt een

bestemming voor de meer ervaren Amerika-reiziger of klanten die niet naar het toeristische gedeelte willen. Hier beleef je nog het echte Amerika, met zijn historie van 'cowboys en indianen.'

**Anne:** 'Vliegen met Icelandair is met tussenstop IJsland een absolute aanrader. South Dakota met Crazy Horse Memorial, Custer en Deadwood... Hoogtepunten: Needles Highway, Mt. Rushmore, quad rijden op IJsland.'

**Elke:** 'IJsland was een van de hoogtepunten met de Blue

Lagoon en quadsafari. Medora is een ideaal uitgangspunt voor Theodore Roosevelt NP en een echt hoogtepunt was het verblijf op de ranch.'

**Desire:** 'Een mooie en unieke reis door een gebied met prachtige natuur en historie. Slapen op een echte working ranch had ik niet willen missen, met als bonus de Blue Lagoon en quad rijden in IJsland.'

**Ingrid:** 'Vliegen via Reykjavik is een mooie onderbreking op een lange vlucht. North & South Dakota zijn meer voor ervaren reizigers omdat de afstanden

behoorlijk zijn! Een hoogtepunt was zien hoe het er op een echte cattle-ranch aan toe gaat.'

**Mirjam:** 'Een fantastische reis! De overweldigende natuur en geschiedenis, de 'cowboy ervaring' en de vriendelijke bevolking. Een perfecte combinatie. Bedankt EURAM, Icelandair en The Great American West!'



Door het prachtige Custer State Park rijden we richting Mt. Rushmore en Crazy Horse, maar het weer zit inderdaad niet mee vandaag. De bewolking hangt laag, waardoor er op de hoger gelegen stukken van de spectaculaire Needles Highway (via smalle, lage tunneltjes letterlijk door de rotsen heen) veel uitzicht gemist wordt. Absoluut een reden om een keer terug te komen! Custer State Park bestaat uit ongeveer 29.000 hectare en huist local wildlife als

**' In Deadwood leefden outlaws en Wild West-helden als Calamity Jane en Wyatt Earp '**

bizons, pronghorn en white tail deer, coyotes en burros. Dennenbomen, rotswanden, watervallen en er zijn veel mogelijkheden voor actieve reizigers: quads, kayaks, mountainbiken en hiken. Er kan overnacht worden in lodges, waarvan State Game Lodge de grootste en meest luxe is. Wij slapen echter in Rapid City, waar we de desolate wildernis inruilen voor een wandeling door het compacte stadscentrum.

### **Outlaws & Wedding Crashers**

Deadwood is in de Amerikaanse geschiedenis een van de belangrijkste plaatsen van het land. Hier kwamen de goudzoekers bijeen en leefden outlaws en Wild West-helden als Calamity Jane, Wyatt Earp en Wild Bill Hickok (die werd doodgeschoten in de saloon). Tegenwoordig is Deadwood een geliefde aaneenschakeling van souvenirwinkels, gunslinger-historie en bars. Tijdens ons bezoek begint het te sneeuwen, wat het wel zo bijzonder maakt.

Zeker wanneer we richting North Dakota rijden en de rotsachtige bergen met dennenbos veranderen in een kerstkaart.

Waar we eerder al weinig verkeer tegenkwamen, lijkt het in North Dakota helemaal uitgestorven. We slaan af in het slaperige Medora, wat door haar saloons, houten gebouwen en cowboys op een filmset lijkt. Op datzelfde moment worden de punten

uitgereikt voor het Eurovisie Songfestival. Waar was jij toen Nederland het Songfestival won? Wij waren op het toilet in North Dakota. Het Theodore Roosevelt National Park is vlakbij: een adembenemend gebied aan heuvels, rotsen en overstekende bizons. Het is vandaag glad en nat, maar bij betere weersomstandigheden is dit een must voor fotografen en natuurliefhebbers. 's Avonds eten



we op loopafstand van ons Badlands Motel in de saloon, waar cowboys aan de bar zitten en dollars aan het plafond hangen. In het naastgelegen community center is de bruiloft van local sweethearts Alyssa en Dakota gaande, waar een aantal van de winnaars nog even wedding crasht om te linedancen met het echtpaar.

### Black Leg Ranch & The Badlands

De roadtrip gaat verder naar Bismarck, hoofdstad van North Dakota en gelegen aan de Missouri. Een graffiti art alley, malls en voor de lokale geschiedenis is er Fort Abraham Lincoln State Park en een Mandan Native-dorp. De volgende dag gaan we off road richting de Black Leg ranch in McKenzie. De enthousiaste cowboy Jay laat ons zijn ranch met eigen brouwerij zien en we rijden zijn land over om het vee te bekijken. Terwijl de zon achter een heuvel ondergaat en het glooiende platteland van North Dakota rozepaars kleurt, loopt er een hert voor de zon langs en horen we even helemaal niks behalve een uil in de verte. We slapen in een lodge op de ranch, een hoogtepunt van de reis. Dit kan ook gezegd worden over het



VLNR Daniëlle Goedkoop (EURAM), Marieke van der Weijden (Icelandair) en Marliz Schouten (Target Travel) op Keflavik.

Badlands National Park. In deze roodoranje ruige, bergachtige rotsomgeving leven onder anderen bizens, bighorns, coyotes, herten en prairie dogs en je kunt er hiken en kamperen.

Op de terugweg eten we een burger bij Wall Drug Store. Beroemd om de billboards wereldwijd die aangeven hoe ver je van Wall bent (Amsterdam: 4.502 miles). Na een korte nacht rijden we door de sneeuw terug via Nebraska richting Colorado voor een snelcursus Denver. De stad blijkt een van de grote

verrassingen deze week. Het centrum is klein, er zijn veel luxe hotels en de urban vibe en hippe foodie- en indie-muziekcultuur is zeer aangenaam. Hier kun je zeker langer verblijven, om vervolgens te roadtrippen naar de natuurparken. Maar wij gaan richting de airport, want na ongeveer 2.100 gereden miles (bijna 3.400 kilometer) wacht onze terugvlucht naar IJsland. De quadsafari lijkt inmiddels weken

geleden, wat hebben we enorm veel gezien en gedaan! Het mag duidelijk zijn: voor de full experience in het échte Amerika kun je je klanten met een gerust hart op roadtrip naar The Great American West sturen.



**' Waar was jij toen Nederland het Songfestival won? '**