



Centennial Olympic Park

Hoe een moderne stad verrees op de fundamenten van het Oude Zuiden

Oud en nieuw Atlanta

De indrukwekkende skyline van Georgia's hoofdstad Atlanta maakt duidelijk dat we hier met een moderne metropool te maken hebben. Achter dit moderne imago schuilt echter een historisch hart, waarop de stad is gebouwd. The New South en The Old South zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.



Atlanta verrees na de Amerikaanse Burgeroorlog, die de stad bijna met de grond gelijkmaakte. Maar de stad verrees als een feniks uit zijn eigen as. Niet voor niets is deze mythologische vogel het symbool van de stad geworden. De Olympische Zomerspelen van 1996 zetten Atlanta stevig op de wereldkaart en tegenwoordig is het een dynamische stad die ook weleens wordt aangeduid als *Hotlanta*. De meeste bezoekers zullen in eerste instantie vooral komen voor de moderne aspecten van de stad. We beginnen dan ook met een tour langs de iconen van *The New South*. Nog even voor de goede begripsvorming: The New South is een begrip dat wordt gebruikt om de zuidelijke staten van na de Amerikaanse Burgeroorlog aan te duiden. Na de afschaffing van de slavernij en het einde van de katoenplantages werd de industrialisering omarmd en maakte men deel uit van de moderne Amerikaanse economie. En dan springen er meteen twee bedrijven uit: Coca-Cola en CNN.

Coca-Cola

Coca-Cola werd uitgevonden door farmaceut Dr. John Stith Pemberton. Het was in Atlanta waar op 8 mei 1886 het eerste glas werd verkocht aan een klant in een apotheek. En alhoewel iedereen toch wel weet dat het drinken van Coca-Cola niet echt gezond is, heeft het 'drankje' zich in de loop der tijd ontwikkeld tot het grootste merk ter wereld. De fascinerende historie van dit bruisende merk kun je beleven in The World of Coca-Cola. Het gebouw in het Centennial Olympic Park in het hart van Atlanta is niet te missen: het grote glazen Coca-Colaflesje op het dak is al van verre te zien. Bij binnenkomst in de lobby springen meteen de Coca-Colasculpturen in het oog die speciaal voor de Olympische Spelen van 1996 zijn gemaakt, maar daarnaast is er een fraaie verzameling van neonsigns, koelkasten, reclameborden, auto's en retro posters. Het recept van Coca-Cola is misschien wel een van de best bewaarde geheimen ter wereld. Het ligt



Het karakteristieke gebouw van The World of Coca-Cola

opgeslagen in de Vault of the Secret Formula, en hoewel er uiteraard niemand bij mag, kunt je als bezoeker wel dichterbij het geheim komen door diverse interactieve tentoonstellingen. Aan het einde van de tour bestaat de mogelijkheid om 64 Coca-Colaproducten van over de hele wereld te proeven.

als kantoorpanden, maar werden vervolgens een soort themapark. Een van de gebouwen herbergt een hotel. Elke rondleiding duurt ongeveer een uurtje en eindigt uiteraard bij de onvermijdelijke souvenirwinkel.

Martin Luther King, Jr.

Een laatste vermelding moet nog gaan naar het Martin Luther King, Jr. National Historic Site. Op 15 januari 1929 werd hier *MLK* geboren en woonde er de eerste twaalf jaar van zijn leven. Iets verderop in de straat ligt het King Center, waar King en zijn vrouw Coretta Scott liggen begraven in witmarmeren kisten. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de aanduiding The New South sterk in verband gebracht met de strijd voor gelijke rechten, die door King werd geleid. Daarmee is dit meteen een mooi bruggetje naar The Old South.

The Old South

Als je aan *The Old South* denkt, dan komt Margaret Mitchells romantische drama *Gone with the Wind* als snel boven drijven. Dit speelde zich immers gedeeltelijk af in Atlanta, waar de

schrijfster van 1925 tot 1932 ook woonde en het grootste deel van haar megasucces schreef. Alhoewel The Old South niet altijd even duidelijk herkenbaar is in het hedendaagse Atlanta, is deze toch wel – na enig zoeken – te vinden. Je begint uiteraard bij het Margaret Mitchell House, waar je allerlei rekwisieten ziet van de film uit 1939 met in de hoofdrollen Vivien Leigh en Clark Gable.

Het Atlanta Cyclorama is een andere plek waar The Old South tot leven komt. Sinds vorig jaar februari is het gehuisvest in het Atlanta History Center en ook volledig gerestaureerd. Het pronkstuk is *The Battle of Atlanta*, een zogenoemd cyclorama, een groot panoramisch schilderij dat wordt weergegeven in een ronde kamer, waardoor de toeschouwer een zicht heeft van 360 graden en het gevoel heeft zich middenin het schilderij te bevinden. Dergelijke cyclorama's waren immers populair in de tweede helft van de negentiende eeuw: ze waren de IMAX-theaters van die tijd. *Battle of Atlanta* is een olieverfschilderij dat de strijd om Atlanta in 1864 weergeeft tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, een veldslag waarbij twaalfduizend doden vielen.

En als je nog meer wilt weten over de periode van The Old South, dan is het Atlanta History Center een aanrader. Dit historische centrum vertelt de stadsontwikkeling: van de stichting in 1847 als stationnetje tot het belangrijke financiële en economische centrum dat het nu is. Je hoeft vanuit het museum alleen maar even naar buiten te kijken om te zien dat The New South nu de scepter zwaait. En dat maakt Atlanta tot een bijzondere stad.

Meer informatie over Atlanta is te vinden op:

<http://rhythmsouth.com>

Voor meer informatie over het zuidoosten van de VS, check de website van Travel South:

www.TravelSouthUSA.com



De witmarmeren kisten van Martin Luther King, Jr. en zijn vrouw Coretta Scott



Rondleiding door het CNN Center