

# De mooiste camper bestemmingen in Amerika



Amerika is bij uitstek het camperparadijs! De indrukwekkende natuur, duizenden campgrounds en uitgestrekte wegen maken een huurcamper het ideale vervoersmiddel. Maar met een landoppervlakte zo groot als Europa en vijftig staten, die zich allemaal onderscheiden in natuur of historie, moet je selectief zijn bij het uitstippelen van je route. Hanny, Marliz, Iris en Maaïke van online camperverhuurder Worldwide Campers geven tips en delen hun ervaring over de mooiste bestemmingen in Amerika voor een camperreis.

TEKST & FOTOGRAFIE • WORLDWIDECAMPERS.COM

Cransen door Death Valley National Park



## Hanny: Onze American Dream in West-Amerika

Het wereldberoemde Monument Valley



Hanny bij Badwater Basin in Death Valley



Marliz



Uitzicht op het Tetongebirge

## Marliz: Idaho is de ultieme verrassing

Bij heel veel mensen staat het westen van Amerika hoog op het wensenlijstje, en terecht. Vanuit de camper lijkt het alsof je door een levend schilderij rijdt. Alsof er om de honderd kilometer weer ruimte wordt gegeven aan een nieuwe kunstenaar, die het landschap compleet anders inkleurt.

### Vanuit Vegas richting Utah

We beginnen onze reis in Las Vegas. Om ons goed te kunnen verplaatsen in de drukke stad, hebben we voor deze eerste drie dagen een auto gehuurd via Alamo.nl. We passen met een gezin van vijf en onze koffers prima in de enorme Full Size SUV. Alles in deze stad is groot en imponerend, er is zoveel te zien. Vanuit Las Vegas kun je makkelijk een uitstapje maken naar Death Valley, ongeveer 2,5 uur rijden. Wij doen dit ook met onze huurauto, want de temperaturen zijn hier in de zomer te hoog (tot wel 50 graden!) voor een camper. Mijn tip is een tussenstop in Badwater, het absolute dieptepunt (maar gelukkig alleen letterlijk) van deze reis.

### Zion en Bryce Canyon

Onze huurcamper van luxe camperverhuurder Road Bear is maar liefst negen meter lang met zeven slaapplekken. Gelukkig zijn de wegen breed en rustig in staten als Nevada en Utah. Onze eerste stop is Zion National Park, zo'n 350 kilometer verderop, en we worden verrast door de schoonheid om ons heen. In Zion rijden geen auto's, maar wel gratis shuttlebussen die je op alle mooie plekjes afzetten. 's Avonds maken we een kampvuur naast de camper en roosteren we marshmallows. Bryce Canyon National Park is een combideal als je Zion bezoekt, want het

'Vanuit de camper lijkt het alsof je door een levend schilderij rijdt'

ligt minder dan 120 kilometer verderop. Het is een kleiner park, maar zeker zo mooi. Vooral de zonsopgang en -ondergang zijn hier onvergetelijk. Via de Scenic Byway 12 langs Cannonville en Escalante, gaan we ook nog naar Capitol Reef National Park.



Hanny op het Forrest Gump Point

### Monument Valley en Grand Canyon

Het wereldberoemde Monument Valley is alsof je in een filmdecor rijdt. Natuurlijk ook door de stop op Forrest Gump Point, daar waar Forrest Gump besloot zijn trip af te breken en weer naar huis te gaan. Voor onze laatste stop, de Grand Canyon in Arizona, stoppen we onderweg voor het nodige waterplezier bij Lake Powell en het natuurwonder van Antelope Canyon. Bij het uitzicht over de Grand Canyon, laten we de hele reis nog eens rustig de revue passeren. We weten het zeker, onze *American dream* is uitgekomen.



Het uitzicht van Bryce Canyon

Twee jaar geleden leerde ik de staat Idaho kennen, terwijl ik met een huurcamper het zuidelijke deel van de staat doorkruiste. De enorme diversiteit in natuur heeft me verbaasd. Niet zo raar eigenlijk, want Idaho ligt tussen een aantal staten, die beroemd zijn vanwege hun natuur: Oregon, Washington, Montana, Wyoming en Utah. Deze verborgen parel is zonde om over te slaan tijdens je roadtrip.

### Hot Springs en Vulkanen

Wij kiezen voor Salt Lake City als aankomstplaats en halen de huurcamper op bij El Monte. Binnen 2,5 uur ben je bij de grens van Utah en Idaho. In Idaho zie je, net als in het nabijgelegen Yellowstone National Park, veel verschijnselen van de vulkanische activiteit diep in de grond. Zo telt Idaho veruit de meeste natuurlijke warmwaterbronnen in heel Noord-Amerika (meer dan driehonderd) en zijn er meerdere vulkanen. Zo is het bizarre Craters of

'Op een heldere nacht zie je hier de Melkgweg met het blote oog'

the Moon, een enorm gitzwart lavalandschap van duizend vierkante kilometer, een bezoek meer dan waard. Stop onderweg ook zeker om even te relaxen in een hot spring. Mijn tip is Kirkham Hot Springs. Ben je met kinderen? Dan is Lava Hot Springs leuk.

### Dwars door de Rockies

Deze staat heeft maar liefst 32 scenic byways, door de overheid aangewezen routes met culturele, natuurschone of historische waarde. Een van de mooiste scenic byways die ik in Idaho reed was de Teton Scenic Byway, waarbij je geniet van een panoramisch uitzicht op de 'andere kant' van het karakteristieke Teton-gebirge. Een andere favoriet was de Ponderosa

Pine Scenic Byway, diep in de wildernis van de Rocky Mountains. Ben je een beetje avontuurlijk ingesteld? Huur dan een mountainbike of kies voor een paardrijtocht met gids.

### Van woestijn tot waterval

Een groot deel van Idaho is wildernis en Rockies, maar in het zuiden vind je ook woestijnvlaktes en tientallen watervallen. In het Bruneau Dunes State Park kun je wandelen of sandboarden over de enorme zandduinen. Wij nemen na zonsopgang ook nog een kijkje in de telescoop van het observatorium, want Idaho is sinds 2017 een officiële Dark Sky Reserve. Op een heldere nacht zie je hier de Melkgweg met het blote oog. Vlakbij ligt ook de Shoshone waterval, die vijf meter hoger is dan de Niagara Falls. Idaho ademt natuurschoon en dit ervaar je het beste door er midden in te staan met je huurcamper. Klap je campingstoeltje uit bij elk mooi uitzicht en zet een kop koffie.



Natuurwonder Antelope Canyon



Indrukwekkende hoogtes bij Shoshone Falls



Heerlijk warm water bij Kirkham Hot Springs

## Iris: Onontdekt en veelzijdig New England



Whale watching



Iris

### 'Charmante vissersdorpjes en waanzinnige natuur wisselen elkaar hier af'

Misschien niet de eerste bestemming waar je aan denkt bij een camperreis in Amerika, maar een bezoek aan New England is zeker de moeite waard. Deze veelzijdige regio in het noordoosten bestaat uit de staten Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island en Vermont. Charmante vissersdorpjes en waanzinnige natuur wisselen elkaar hier af. De regio is het mooist tijdens de Indian Summer van half september tot november, wanneer de bomen hun herfstkleuren aannemen.

#### Wereldstad Boston

Onze reis begint in de metropool Boston. Het stadscentrum is compact, waardoor veel bezienswaardigheden op loopafstand zijn. Een

aanrader is de Freedom Trail, een route van vier kilometer, die je langs alle historische en culturele plekken in de stad leidt. Hiervoor hoef je enkel de rode bakstenenlijn op de weg te volgen. Het kloppend hart van Boston is Beacon Hill. In deze historische wijk vind je statige huizen gebouwd met rode baksteen, smalle straatjes en charmante parkjes. Wij dronken na afloop een biertje in bar Cheers, bekend van de gelijknamige televisieserie.

#### Walvissen spotten

In Boston halen we onze C25-huurcamper op bij Cruise America en rijden we zuidwaarts richting Cape Cod. Onderweg bezoeken we Plimoth Plantation in Plymouth. Dit is een openluchtmuseum, dat een kijkje geeft in het leven van de Pilgrim Fathers. Zij waren de eerste Europeanen die naar Amerika emigreerden. Plymouth is tevens een goede uitvalsbasis voor een andere bijzondere activiteit: *whale watching*. Eenmaal aan boord is het nog even spannend of we walvissen zullen tegenkomen, omdat er al een paar dagen niet was uitgevaren door slecht weer.

Gelukkig worden we niet teleurgesteld en zijn we verschillende soorten van deze reusachtige dieren tegengekomen. Wat een hoogtepunt.

#### Wildernis van de White Mountains

Via de kust vervolgen we onze weg naar Maine en New Hampshire en staan de White Mountains op het programma. Onderweg passeren we ruige kustlijnen met prachtige vergezichten, watervallen en kleurrijke bossen. De White Mountains is het meest ruige natuurgebied in New England en leent zich uitstekend voor outdooractiviteiten, zoals wandelen of kanoën. Wij trekken met onze camper nog noordelijker. Eerst een bezoek aan Acadia National Park en daarna de grens over naar Canada. De grens oversteken mag van de meeste Amerikaanse camperverhuurders, zolang je de huurcamper maar weer bij een Amerikaanse verhuurlocatie inlevert. New England is voor veel Europeanen nog onontdekt en de afstanden zijn klein. Ideaal dus om in korte tijd met een huurcamper te ontdekken.



Livemuziek in Nashville

## Maaïke: Volg de muziek door het zuiden



Maaïke (Genieten van het Jazz Festival in Atlanta)

Vorig jaar maakte ik mijn droomreis door het zuiden van Amerika. Vanaf Amsterdam vlogen we richting Atlanta. Deze levendige stad stond samen met de beroemde muzieksteden Nashville en New Orleans hoog op mijn bucketlist. Na twee dagen in Atlanta hebben we de huurcamper opgehaald en gaat onze drieweekse rondreis van start door het authentieke zuiden. Naast Georgia stonden ook de staten South- en North Carolina, Tennessee, Mississippi, Louisiana en Alabama op ons reisschema.

#### Onbeperkt muziekattracties

De cultuur in het zuiden van Amerika is anders dan in de rest van het land. De charmante dorpjes zijn beladen met een donkere historie, maar worden tegenwoordig gekenmerkt door gastvrijheid en een *laid back*-cultuur. Wie van blues, jazz of countrymuziek houdt, waant zich hier in een paradijs. Je kunt onbeperkt genieten van de vele muziekattracties, zoals livemuziek in kleine kroegjes, concerten van beroemde artiesten en opnamestudio's, waar 's werelds be-

kendste albums zijn opgenomen. Zo mogen het indrukwekkende Grand Ole Opry in Nashville, Graceland van Elvis Presley in Memphis en de swingende jazzbarretjes op French Quarter in New Orleans niet ontbreken in een muziekreis. En dit is slechts het topje van een gigantische muziekijsberg.

#### The Great Smokey Mountains

Behalve het aanbod aan muziekattracties, is er ook volop natuur. Deze staten bieden tal van mooie staatsparken, waar je met je camper kunt overnachten en kunt wandelen of mountainbiken op de uitgestippelde routes. Natuurlijk moet je tijdens een rondreis door het zuiden ook het meest bezochte nationale park van Amerika bezoeken: The Great Smokey Mountains. Wij rijden de vijftig kilometer lange New Found Gap Road met onderweg een tussenstop voor een wandeling. Een bezoekerstip is het uitzichtpunt op Mortons Overlook. Dit zal je direct herkennen van de ansichtkaarten en laat zien waar het park zijn naam aan te danken heeft.

### 'Wie van blues, jazz of countrymuziek houdt, waant zich hier in een paradijs'

#### Afwisseling van muziek, natuur en historie

Het bijzondere aan een rondreis door het zuiden vind ik de afwisseling van de muziek in Tennessee en Louisiana, de indrukwekkende natuur in North Carolina en geschiedenis van de Civil Rights Movement, die in Alabama en Mississippi overal te voelen is. Doordat wij met een camper op pad zijn, hebben we voor gemiddeld vijftig dollar per nacht altijd een mooie campground. En een bijkomend voordeel: op de campground maak je altijd leuke praatjes met andere reizigers en krijg je de beste reistips.



Beacon Hill, het kloppend hart van Boston



Uitzicht op de White Mountains



Blues in de straten van Louisiana



Record Wall Museum in Nashville