

ATLANTA

STAD IN HET GROEN

Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een vriendelijke en bomenrijke stad die vanuit Nederland gemakkelijk is te bereiken met een rechtstreekse KLM-vlucht. Downtown Atlanta vormt het stadshart, maar sla ook de wijk Midtown niet over.

Wandeling over de BeltLine

Laat ik beginnen met het beste wat Atlanta kon overkomen: de BeltLine! Deze wandelroute begon met het plan van een student aan Georgia Tech University om het spoortraject rond Atlanta nieuw leven in te blazen. Op de plek van de oude spoorbaan verscheen een wandel- en fietspad. Vooral aan de oostkant van de stad begint de BeltLine al aardig vorm te krijgen. Het pad is omzoomd door bomen en struiken, velden vol bloemen en recreatieplekken. Onderweg kom je restaurants en cafés tegen.

Ponce City Market

De wandeling voert naar Ponce City Market, een voormalig fabriekspand uit 1925, dat nu een winkelcentrum is en tevens een creatieve broedplaats: beginnende modeontwerpers krijgen hier volop de kans hun zelfontworpen hoeden, tassen en kleding te verkopen. Kortom, er is van alles te ontdekken! Ga in deze sfeervolle fabriek alle adressen af! Van kleding tot boeken en 'hebbedingen'. Natuurlijk kunt u in de fabriek ook terecht voor een hapje of drankje.

High Museum of Art

Dit museum in de wijk Midtown zit in een parelwit gebouw. Naast de vaste collectie Amerikaanse en Europese kunst zijn er wisselende tentoonstellingen. Zelf val ik met mijn neus in de boter met de expositie over schilder Joseph Stella (1877-1946). Ik kende hem niet, maar ben onder de indruk van zijn kleurige vogels en bloemen. De vaste museumcollectie maakt eveneens indruk. Prachtig is de quilt met daarop een meisje dat naar Michelle Obama opkijkt.

Piedmont Park

Via bomenrijke straten loop ik van mijn hotel The Shane dwars door Midtown naar Piedmont Park. Op

Prachtig uitzicht vanaf de BeltLine



‘Op de plek van de oude spoorbaan is nu een wandel- en fietspad’

Winkelen in oud fabriekspand





Piedmont Park sportvelden

CNN werd in Atlanta opgericht

Coca-Cola is in Atlanta ontstaan!

straat hoor ik continu vogels fluiten, wat bijdraagt aan een fijne sfeer. In het uitgestrekte Piedmont Park zijn mensen aan het sporten, picknicken of ze laten er hun hond uit. Aan de rand van het park is de Botanical Garden. Deze botanische tuin is reusachtig, met onder meer een rozentuin, Japanse tuin, orchideeënkas en Skyline Garden, die uitkijkt op de wolkenkrabbers in Downtown Atlanta.

Centennial Park

Ook Downtown Atlanta zelf heeft een mooi park: Centennial Park. Het CNN-gebouw kijkt erop uit. Nieuwszender CNN werd in Atlanta opgericht door Ted Turner. Centennial Park is een oase van rust, al is het omringd door drukbezochte attracties als World of Coca-Cola (zie hieronder) en het Aquarium. Het voelt er vredig. Ook hier is het een en al getijlp van vogels. In 1996 waren de Olympische Spelen in Atlanta. De Olympische ringen in het park herinneren daaraan.

World of Coca-Cola

Een van de beroemdste merken ter wereld, Coca-Cola, komt uit Atlanta! Apotheker John Pemberton, een gewonde veteraan, ontwikkelde in 1885 een drankje om zijn pijn te verzachten. Daar kwam het recept voor Coca-Cola uit voort. World of Coca-Cola is een museum dat vrolijk stemt. De nostalgische en modernere Coca-Cola-advertenties zijn een feest om te bekijken. Eén ruimte in het museum is gewijd aan het geheime recept. Maar of dat hier wordt onthuld...

Rit met de trolleybus

In Downtown Atlanta stap ik op een trolleybus voor een tour door de stad met een gids (zie: www.thepeachtree-trolley.com). De rit voert naar Jackson Street Bridge. Deze brug geeft uitzicht op de skyline. Opvallend is het

Capitool. In de koepel van dit gebouw zou echt goud zijn verwerkt. Georgia was dan ook een van de eerste staten in de VS waar goud werd gevonden.

Dr. Martin Luther King

Atlanta is de bakermat van de burgerrechtenbeweging met Dr. Martin Luther King Jr. als het eeuwige boegbeeld. Om meer te weten te komen ga ik mee met een wandeltour van Unexpected Atlanta. De gids neemt ons mee naar Auburn Street, waar Dr. King opgroeide. De burgerrechtenbeweging begon met de stichting van zwarte scholen, vertelt ze. Als 6-jarige jongen vroeg King aan zijn moeder: 'Waarom houden witte mensen niet van ons?' Zijn moeder: 'Omdat ze niet begrijpen dat we vanbinnen hetzelfde zijn.' De jongen dacht erover na en zei dat hij de wereld ging veranderen.

FAVORIETE ADRESSEN

Kimpton Shane Hotel: modern en comfortabel hotel met een vriendelijke en behulpzame staf. www.shanehotelatlanta.com

Restaurants

- South City Kitchen: geweldige keuken. Ik smulde er van eend met erwtenpuree. www.southcitykitchen.com
- Politan Row: deze foodhall met voor elk wat wils: van Italiaans en Mexicaans tot Aziatisch. www.atlanta.politanrow.com
- Nina & Rafi: Italiaans restaurant met pizza's als wagenwielen zo groot. www.ninaandrafi.com
- Wisteria: ouderwets gezellig tafelen. www.wisteria-atlanta.com

Reizen naar Atlanta

www.discoveratlanta.com
 Rechtstreeks vliegen: klm.nl
 Reizen-op-maat: www.travel-counsellors.nl



Tour met de trolleybus door de stad

Eeuwige vlam voor Martin Luther King Jr.



'Hij was 6 en ging de wereld veranderen'



Foto boven: De buurt waar MLK opgroeide

Foto links: Pizzeria-restaurant Nina & Rafi