

Reizen langs de Mississippi over Minnesota's Great River Road Mississota

“Siri, open een *scenic route* naar de Mississippi Headwater in Google Maps.”

Hoe anders ging dat in 1832, toen Ojibwe-opperhoofd Ozaawindib ene Henry Schoolcraft de weg wees naar de bron van *The Big Muddy*. Hun eindpunt is nu het beginpunt van de Great River Road, de bijna vijfduizend kilometer lange weg van de oorsprong in Minnesota naar de monding van de Mississippi River in Louisiana.

TEKST • ROBERT DE KONING (JOURNEYLISM.NL)
FOTOGRAFIE • ELLEN LINNENKAMP & ROBERT DE KONING (JOURNEYLISM.NL)





De herfst tooit de kruinen van de bomen in het Itasca State Park

Van de vierhonderdduizend Nederlanders die zich tussen 1845 en 1930 in de Verenigde Staten vestigden, streek een deel neer in Zuidwest-Minnesota. Niet verrassend, gezien het vlakke en langs een liniaal getrokken boerenland. Op weg van Sioux Falls, South Dakota naar de bron van de Mississippi, verandert in de buurt van Pelican Rapids pas het uitzicht. Als snoepgoed in december zijn tientallen meren over de zojuist nog eindeloze, monotone akkers uitgestrooid. Plukjes bomen in herfststonaat versieren de glooiende heuvels. Als een slang kronkelt Route 59 richting het Itasca State Park. Dit is rijden door een ansichtkaart. Het bonte patchwork van het najaar, gelardeerd met glooiend boerenland, spiegelde meren en af en toe een rode, houten schuur. Bob Ross zou zijn kwast er met plezier in dopen. Het is om in te lijsten.

Scandinavië

De benzinepomp in Pelican Rapids blijkt meer te zijn dan een tankstation. Het is ook een supermarkt. En een jagerswinkel. En een restaurant. Binnen in dit 'mini-sota' weerspiegelt de mode in een ruit. Blouses, jassen, petten, alles is *plaid*. Verder zijn de meeste mensen blond en groot. Naast Nederlanders, vestigden zo'n driehonderdduizend Zweden zich in Minnesota. Liefst 850.000 inwoners van de staat hebben Noors dna in hun bloed. Het voorheen Hollandse landschap transformeert aan de hand van route 59, 24, 37 en 7 in Scandinavië. Onder een donkergrijze oktoberlucht meandert de Lake County Scenic Byway naar de ingang van het Itasca State Park. Het park uit wiens schoot de Mississippi ontspringt.

Itasca State Park

De Mississippi Headwater ligt midden in een sprookjesachtig natuurgebied. Voordat Ozaawindib en Schoolcraft de bron van de *Great River* hier vonden, heette het meer in het hart van het park Omashkoozo-zaaga'igan. Schoolcraft doopte het tot Itasca, een samensmelting van de Latijnse woorden *Veritas* en *Caput*; 'waarheid' en 'hoofd'. Bijna tweehonderd jaar later is het State Park een plek om in op te gaan. Er zijn schitterende kampeerplaatsen voor zowel tenten als RV's. Er zijn houten cabins. Je kunt er wandelen, vissen, varen, fietsen, zwemmen, barbecueën, vuurtje stoken, lezen, leren, luieren. 's Winters trekken bezoekers bij voorkeur sneeuwschoenen of langlaufski's aan. De oorsprong van de Missis-

'Als snoepgoed in december zijn tientallen meren over de zojuist nog eindeloze, monotone akkers uitgestrooid'

sippi is dan bevroren. Halverwege oktober, blaast de *Indian Summer* echter haar laatste warme adem uit. Zittend op een steen, is te zien hoe de Mississippi kalm en kabbelend begint aan haar bijna vierduizend kilometer lange tocht naar de Golf van Mexico. Via de Great River Road is haar reis te volgen. De weg die in het Itasca State Park begint, brengt de reizigers als eerste bij

's Zomers is een tocht over een van Minnesota's tienduizend meren een verademing



Het najaar in bloei

Bemidji. Een plaats die bekend staat als *The First City on the Mississippi River*.

Reuzenstap

Bemidji is een charmante stad aan een gelijknamig meer. Vanaf de bovenste verdieping van het aan het water gelegen DoubleTree is het moeilijk te zien, maar Bemidji Lake heeft de vorm van een voet. De legende luidt dat een reusachtige houthakker die luisterde naar de naam Paul Bunyan, hiervoor verantwoordelijk is. En niet alleen voor het water waar het in 1888 gestichte plaatsje aan ligt, maar ook voor die andere tienduizend-plus meren van Minnesota. Allemaal voetstappen. De legendarische *lumberjack* kreeg samen met zijn onafscheidelijke, blauwe os Babe

in 1937 een standbeeld aan de oevers van het meer. Vanaf daar kijken ze over de oude straten van het centrum.

Op een heldere oktoberochtend valt hun blik op honderden hardlopers die deelnemen aan de tiende editie van de Blue Ox Marathon. Aan de overkant van de Paul Bunyan Drive South, klappen verkopers en bezoekers van de Farmers Market voor iedere renner die voorbysnelt. Alleen Duane Hayes, eigenaar van de Paradise Valley Buffalo Ranch, doet niet mee. Het is geen onwil, maar de klanten bij zijn rijdende koelkast vol bizonvlees vragen om zijn aandacht.

Een andere aandachtstrekker is de Sculpture Walk, die als een kunstader door de stad loopt. Bijna veertig sculpturen van lokale kunstenaars

'Een plaats die bekend staat als *The First City on the Mississippi River*'

geven het historische centrum een hedendaagse boost. De route leidt bezoekers langs andere attracties van de stad, zoals de First City Antique Mall, een snoepwinkel voor liefhebbers van vintage. Maar ook het art-decotheater, cafés, restaurants, de bierbrouwerij, het Headwaters Science Center en de meer dan een eeuw oude Bemidji Woolen Mills-winkel (voor de beste houthakkersblouses) hebben een beeld voor de deur.

Outdoor en Resorts

De Mississippi stroomt vanaf Bemidji eerst oostwaarts, voordat ze naar het zuiden afbuigt. Ze springt hierbij van meer naar meer, een eigenschap die ook in het bloed van de inwoners van de staat zit. Dit valt af te leiden uit het enorme aantal auto's met boottrailer. En als er geen boot of waterscooter achter de pick-up hangt, dan wordt er wel een ATV (All-Terrain Vehicle) voortgetrokken. Aan de oevers van Leech Lake, in het stadje Walker, komt de liefde van de 'Minnesotanen' voor de *Great Outdoors* tot volle wasdom in de schappen van Reed Family Outdoor Outfitters. Van dobber tot dubbelloops en alles hiertussen staat en hangt in een winkel waar Bever Sport nog een puntje aan kan knabbelen.

Maar er is buiten meer te beleven dan jagen op herten of hengelen naar vis. Minnesota is ook een paradijs voor liefhebbers van resortvakanties. Niet van het all-inclusive-soort dat is te vinden aan de kusten van de Middellandse Zee of de

De oorsprong van de Mississippi



Plaid + Outdoor = Minnesota



Cariben, maar van lodges en cabins, van bomen en bos, van kano's en kampvuren. Een kleine als Kohl's Resort aan het Turtle Lake richt zich op het familiegevoel. Eigenaar Brian Putnum vertelt dat hij "de sfeer van onze eigen familievakanties heeft willen her creëren." Het 'Goonies-gevoel', vrij naar het verhaal van Stephen Spielberg, over een jonge vriendengroep die samen avonturen beleeft. Twee uren rijden ten zuiden van Kohl's, werd meer dan honderd jaar geleden met dezelfde gedachte de Grand View Lodge geopend. Ook hier komen generaties al decennialang terug om het buitenleven te vieren met een uitzicht over Gull Lake dat inderdaad *Grand* is. Veel van Minnesota's binnenwateren zijn met elkaar verbonden, dus komen mensen ook met de boot, vertelt gastheer Frank *Chip* Soukup. Sinds de opening in 1916, is de lodge uitgegroeid tot een

'Het goede nieuws is dat de voorraden van 2023 op moeten en het aan boord anderhalf uur *Happy Hour* is'

plek waar all-inclusive niet zozeer over eten of drinken gaat (alhoewel er meerdere restaurants zijn), maar over alle activiteiten die je, zoals dat in Minnesota hoort, in de buitenlucht kunt doen.

Happy Hour

Een nacht in de Grand View Lodge doet verlangen naar meer. Maar de Mississippi slaapt nooit, dus gaat de reis verder stroomafwaarts over de

Great River Road. Onderweg naar de *Twin Cities*, is Little Falls een geliefde tussenstop voor vliegfanaten. Hier staat het Charles Lindbergh House & Museum, een altaar voor de man die in mei 1927 met de *Spirit of St. Louis* als eerste solovlieger non-stop de Atlantische Oceaan van New York City naar Parijs overstak. Twee uur nadat Lindberghs huis uit zicht is verdwenen, doemt aan de horizon de skyline(s) van Minneapolis en Saint Paul op. De twee steden hebben hun bestaan aan het water te danken. Het lijkt daarom een goed idee om direct op een historisch schip van Paddleford River Cruises in St. Paul te stappen, voor een negentig minuten durende reis door de geschiedenis. De laatste vaart van het seizoen vindt halverwege oktober plaats. Zondag is voor veel Amerikanen de dag om tijdens de brunch uit te pakken met een

'Boot, fiets, schoenen, hengel, schaatsen, ieder seizoen heeft haar eigen gezicht op en langs de meren'

Mimosa of een Bloody Mary. Het goede nieuws is dat de voorraden van 2023 op moeten en het anderhalf uur *Happy Hour* is. Met de najaarszon hoog aan de blauwe lucht, is het buitendek dé plek om mee te worden gevoerd door de kalme stroom.

Eenmaal weer met beide benen op de vaste wal, is de oversteek naar Minneapolis zo gemaakt. Hier wordt in het Mill City Museum, het ontstaan van de stad aan de hand van het

versteende verhaal van de gigantische Washburn A-meelfabriek verteld. Een multimediale lift brengt bezoekers naar de bovenste verdieping met uitzicht over Mill Ruins Park en de Saint Anthony Falls, de geboortegrond van *The Twins*.

Red Wing

Land of 10.000 Lakes luidt de bijnaam van Minnesota. En ook in de stad is een meer nooit ver weg. Minneapolis bijvoorbeeld, heeft maar liefst 22 meren binnen haar grenzen. De Chain of Lakes is verreweg het populairste binnenwater. Vijf meren waar je jezelf kunt verliezen in *urban nature*. Boot, fiets, schoenen, hengel, schaatsen, ieder seizoen heeft haar eigen gezicht op en langs de meren. En er is, naast de Saint Anthony Falls, nog een waterval. Deze is te vinden in het oudste en meest populaire park van de *Twin*

Cities: Minnehaha Park, dat aan de oevers van de Mississippi ligt. De rivier vormt vanaf de tweelingstad de grens tussen Minnesota en Wisconsin. Wie haar verder stroomafwaarts volgt, kan dat via prachtige wegen in beide staten doen.

De Great River Road brengt reizigers aan de Minnesota-kant naar het attractieve Red Wing. De plaats heeft een historisch hart waar het hoofdkantoor van het gelijknamige internationale schoenenmerk is gevestigd. Er tegenover is de *flagship store* van het merk en een van de, letterlijk, grootste attracties van het plaatsje: The World's Largest Boot. Schuin tegenover de bijna zeven meter hoge laars met maatje 638,5, staat het historische St. James-hotel waar de beste wilde rijstsoep van de staat wordt geserveerd. Andere trekpleisters zijn het Pottery Museum en het boetiekwinkelcentrum The Pottery Place.



De Grand View Lodge is anno 2023 nog steeds een heerlijke pleisterplaats



De laatste vaart van het seizoen wordt begeleid door de zonnestrallen van de *Indian Summer*



Een kabbelend uitje: varen over de Mississippi bij de *Twin Cities*



Minneapolis heeft haar eigen 'stadswaterval'



Als herinneringen aan een lange zomer liggen de kajaks op het strand



De oorsprong van de *Twin Cities*

Like our lakes, our passion for paddling runs deep

Whether heading to the Boundary Waters for a week in the wilderness or kayaking in the Minneapolis Chain of Lakes, Minnesota means water. And water means paddling.

Get itineraries and #OnlyinMN insider tips at [ExploreMinnesota.com](https://www.exploreminnesota.com)



m EXPLORE
MINNESOTA

star of the north*



De renaissance van de rivierstadjes in beeld in Wabasha

'Nog één keer glinstert de Mississippi River in de achteruitkijkspiegel. Dan stroomt ze verder zuidwaarts'

Deze voormalige aardewerkfabriek biedt ook onderdak aan een van de mooiste antiekwinkels van Amerika: Pottery Place Antiques.

Grumpy Old Men

Na een aantal dagen over de Great River Road te hebben gereden, valt te concluderen dat in Minnesota het buitenleven gevierd wordt. De *go-to*-garderobe is hierbij geruit of zoals men het hier zegt *plaid* of *flannel*. De 'klederdracht' wordt jaarlijks op een voetstuk geplaatst in Wabasha. Voordat je hier arriveert, kom je eerst nog door Lake City, een plaats met een relaxte vibe waar

Ralph Samuelson in 1922 op het spiegelgladde Lake Pepin het waterskiën uitvond. In februari is het oppervlak van de meeste van Minnesota's meren echter bevroren. Voor de deelnemers aan het jaarlijkse Grumpy Old Men Festival in Wabasha is dit geen belemmering om een Grumpy Plunge te nemen. Een ijsduik is naast bijvoorbeeld de Grumpy Best Dressed Contest en een ATV-lichtjesparade een van de vele hoogtepunten op de laatste vrijdag en zaterdag van februari. Duizenden mensen feesten er tijdens dit weekend in de bittere kou in de pittoreske straten van het plaatsje.

Amerikaanse zeearend

De Amerikaanse zeearenden die 's winter bij Wabasha vissen in het – dankzij het samenkomen van de Mississippi en de Chippewa River – open water, zijn na dertig edities aan het flanelfestival gewend. De vogels waren 'met dank' aan landbouwgif op sterven na dood in de *Lower 48*. Research, regelgeving en speciale programma's

om het symbool van Amerika te redden hadden gelukkig het beoogde resultaat, is te lezen en te beluisteren in het in Wabasha gevestigde National Eagle Center. Een van de oprichters van het centrum, waar ook een aantal echte areniden te zien zijn, was Mary Beth Garrigan. Zij wordt iets verderop, in het dorpje Kellogg, geëerd in het door *USA Today* tot een van de tien beste speelgoedwinkels ter wereld uitgeroepen LARK Toys. Hier maken ze hun eigen, houten speelgoed, waaronder de MaryBeth Eagle.

Na het verlaten van het speelgoedparadijs zet de zon nog een keer aan om de laatste plus 20 graden van het jaar uit te persen. De bladeren van de bomen zijn zo rood als Paul Bunyans shirt. Door de blauwe herfstslucht vliegt een zeearend. De auto snelt over de Wabasha-Nelson Bridge Wisconsin in. Nog één keer glinstert de Mississippi River in de achteruitkijkspiegel. Dan stroomt ze verder zuidwaarts, *big, muddy* en vol verhalen. 🌟

PRAKTISCHE INFORMATIE MINNESOTA

Ligging en bereikbaarheid

Minnesota deelt haar grens met Canada, de Dakota's, Iowa, Wisconsin en Michigan. Minneapolis is rechtstreeks aan te vliegen vanaf Schiphol. Vanaf Zaventem vlieg je rechtstreeks naar Chicago van waar je in zes uur naar Minneapolis en St. Paul rijdt. Met Amtraks *Empire Builder* boemel je in ongeveer acht uur van de *Windy City* naar de *Twin Cities*.

Klimaat en beste reistijd

The North Star State is de koudste staat van de *Lower 48*. Wintersporters kunnen van november tot maart hun hart ophalen, net als watersporters dat tussen eind mei en eind september kunnen doen. De lente en

herfst zijn relatief kort en geven Minnesota alle twee hun eigen kleur.

Accommodaties

AmericA sliep tijdens de reis langs de Mississippi op een paar bijzondere plekken. In Bemidji hadden we een *room with a view* (over het Lake Bemidji) in het DoubleTree by Hilton ([hilton.com/en/hotels/bjlsdt-doubletree-bemidji](https://www.hilton.com/en/hotels/bjlsdt-doubletree-bemidji)). De Grand View Lodge ([grandviewlodge.com](https://www.grandviewlodge.com)) bleek een plek waar het moeilijk afscheid van nemen was. In de *Twin Cities* sliepen we in het grootste winkelcentrum van de Verenigde Staten in het JW Marriott Minneapolis Mall of America ([mallofamerica.com/directory/jw-marriott](https://www.mallofamerica.com/directory/jw-marriott)).

Meer informatie

[exploreminnesota.com](https://www.exploreminnesota.com), [visitsaintpaul.com](https://www.visitsaintpaul.com), [minneapolis.org](https://www.minneapolis.org), [visitbemidji.com](https://www.visitbemidji.com) en [redwing.org](https://www.redwing.org) bieden een schat aan (lokale) informatie.

Net als [experiencemississippiriver.com](https://www.experiencemississippiriver.com) en de site van het Itasca State Park: [dnr.state.mn.us/state_parks/park.html?id=spk00181](https://www.dnr.state.mn.us/state_parks/park.html?id=spk00181).

Voor meer informatie over en boeken voor Minnesota kun je ook terecht bij Amerika-specialist UStravel ([ustravel.nl](https://www.ustravel.nl)). De hier beschreven route is daar ook te boeken. Kijk maar eens op: ustravel.nl/Amerika-reizen/Autorondreizen/Chicago-en-Great-Lakes/Explore-Minnesota