

Go★Amerika

INSPIRATIEMAGAZINE OVER REIZEN NAAR DE VERENIGDE STATEN - WE KNOW THE STATES! - PRIJS € 7,95

★★★
SCENIC BYWAY 12 IN
UTAH
★★★

★★★

REIS DOOR HET

**WILDE
WESTEN**

★★★

VERDER: LOUISVILLE, KENTUCKY ★ DE CHARME
VAN PORTLAND, OREGON ★ ROADTRIP MINNESOTA
★ TRAVEL SOUTH EN GENIET MET HART EN ZIEL ★





★★★
**TRAVEL SOUTH
EN GENIET
MET HART EN
ZIEL**
★★★

Het is niet dat je je ziel hoeft te verkopen, zoals Robert Leroy Johnson deed in Three Forks, Mississippi. Maar de staten die we hier belichten, zijn allemaal stuk voor stuk in staat echt 'onder je huid' te gaan zitten. Zij bieden de unieke combinatie van natuur, cultuur, historie, heerlijk eten, onvergetelijke muziek en een enorm gastvrije bevolking. Het is genieten voor iedereen, elke dag dat je er bent en je komt altijd terug met een schat aan ervaringen en heel veel unieke verhalen.



ROADTRIP DOOR WEST VIRGINIA, NORTH & SOUTH CAROLINA, TENNESSEE EN GEORGIA

TRAVEL-SOUTH REGIO

De combinatie van staten in het zuidoosten van de Verenigde Staten noemen we de Travel South-regio. Om een goede indruk te krijgen nemen we je mee op een tweetal roadtrips door de regio. Het zijn maar voorbeelden en de mogelijkheden zijn eindeloos. Verkijk je niet, de afstanden zijn groot dus je moet altijd keuzes maken. Maar er moeten tenslotte ook redenen zijn om terug te komen.



Washington Dulles is een goede aankomstplaats om deze trip te starten, want het is maar één uurrijke verwijderd van West Virginia, de Mountain State, waar deze roadtrip start. Wie kent niet het nummer 'Country Road Take Me Home'. Deze staat biedt buitenactiviteiten voor de extreme outdoor fanaticus, maar ook voor families en mensen die liever op een rustiger tempo de staat en prachtige natuur willen verkennen. Het is leuk om na Washington te verblijven in Harpers Ferry. Een schilderachtig plaatsje dat belangrijk is geweest in de Burgeroorlog en goed te combineren is met Shepherdstown en Berkeley Springs. Nadat je hiervan hebt genoten ga je door naar White Sulphur Springs. Dit ligt in Greenbrier County en dat is waar het Greenbrier Resort is gelegen, een gigantisch, extravagant en historisch hotel. Het was de schoolplaats waar de Amerikaanse regering zou kunnen schuilen bij een nucleaire aanval. Dit is ook een reden dat veel presidenten van Amerika hier te gast zijn geweest (27 in totaal) en ook jij kan met een tour dit gigantische ondergrondse bouwwerk bekijken.

28 - Kijk op www.GoAmerika.nl

Om een goede indruk te krijgen nemen we je mee op een tweetal roadtrips door de regio



Vanuit hier kan je de Midland Trail National Scenic Byway (route 60) richting Fayetteville volgen via Lewisburg. Via golvende wegen, groen, bossen, velden, akkers en houten boerderijen bereik je een van de 'Coolest Small Towns USA'. In het stadje zelf vind je diverse cafés, restaurantjes en boetiekwinkelletjes met ook een Carnegie Hall. Vervolg je roadtrip richting Fayetteville en daarna de hoofdstad van West Virginia, Charleston. Niet te verwarren met Charleston South Carolina. In deze culturele stad vind je veel historie en een steeds populairdere art-scene. Een aantal highlights die een bezoek waard zijn, zijn het State Capitol en J.Q. Dickinson Salt-Works.

Onze tip? Bezoek het Kanawha State Forest! Zoek je meer natuur in West Virginia, kijk dan eens naar Coopers Rock State Forest, Seneca Rocks of Summersville Lake. Of wandel onder de New River Gorge Bridge door, gelegen in Amerika's nieuwste nationale park.



Na West Virginia bereik je Tennessee, hier is de soundtrack van Amerika gemaakt! Met grote muzieksteden zoals Nashville en Memphis, is dit een staat waar vele muziekstromen vandaan komen. Van blues, bluegrass, country, gospel, rock-a-billy, rock-'n-roll en soul! Daarnaast vind je in deze swingende staat ook een prachtige natuur en een indrukwekkende historie. Er zijn ontzettend veel highlights in de staat Tennessee, maar we hebben een aantal must visits voor je op een rijtje gezet. We beginnen in de stad Nashville, ook wel Music City genoemd. Bezoek hier het indrukwekkende Country Music Hall of Fame & Museum, het iconische Grand Ole Opry en het Johnny Cash Museum. Alles wat je graag zou willen weten over deze legende vind je in dit museum. Instrumenten, kleding, handgeschreven notities en teksten, albums en informatie, het is hier allemaal te vinden. Het museum is door Forbes, Conde Nast en National Geographic Traveler uitgekoepen tot het nummer #1 muziekmuseum ter wereld.

Great Smokey Mountains

Op de grens van Tennessee en North Carolina vind je het Great Smoky Mountains N.P., een van de meest bezochte parken in de Verenigde Staten. In de provincie Moore in het midden/zuiden van Tennessee is in Lynchburg Jack Daniel's Distillery gevestigd. Helemaal in het zuidwesten bevindt zich de bruisende plaats Memphis waar je o.a. het gezellige Beale Street kan bezoeken en het voormalige woonhuis van Elvis Presley, Graceland. En neem je tijd voor het NCR Museum, oftewel het National Civil Rights Museum. Gebouwd rond het Lorraine Motel, waar Martin Luther King Jr. vermoord is op 4 april 1968. Hier zijn beelden van, net als van de Greyhound bus die gebombardeed was. Ook delen van de March en speeches



Kijk op www.GoAmerika.nl - 29



van MLK kan je hier zien. Aan de overkant van het museum is ook een expositie waarvan uit je kan zien waar de sluipschutter stond.

Blue Ridge Parkway

Op de grens van Tennessee en North Carolina vind je het Great Smoky Mountains N.P., een van de meest bezochte parken in de VS. De prachtige bosrijke bergen danken hun naam aan de nevel die vaak rond de bergtoppen hangt. Je vindt hier diverse paden en routes en het is zowel geschikt voor wandelaars als voor mensen die op zoek zijn naar extreme outdoor activiteiten. Aan de voet van de Smoky Mountains in Pigeon Forge in Tennessee, vind je het attractiepark Dollywood van Dolly Parton. Door het park heen loopt een van de mooiste en meest gefotografeerde routes in de VS: The Blue Ridge Parkway. De belangrijkste route loopt van Newfound Gap Road (Highway 441), die de plaatsen Gatlinburg en Cherokee met elkaar verbindt. Breng een bezoekje aan Cades Cove, waar je een glimp kunt opvangen van het landleven zoals dat vroeger ging. Ook kun je vele diersoorten spotten in The Great Smoky Mountains, waaronder de zwarte beer. Op zoek naar een waanzinnige zonsondergang? Ga dan naar Morton Overlook en ga naar het hoogste gebied in Tennessee en de Smokies: Clingmans Dome.



In Asheville, North Carolina, vind je talloze brouwerijen en restaurants. Wel wordt aangeraden om met je accommodatie in het centrum te zitten, dat is echt het leukste. Onze tip? Ga eten bij Curate, een Spaans restaurant. Asheville is ook een goede uitvalsbasis voor allerlei uitstapjes zoals Chimney Rock en de Blue Ridge Parkway.

Ga daarnaast naar Biltmore Estate, het National Civil Rights Center & Museum, Hanging Rock Lake, brouwerijen in Charlotte en de NASCAR Hall of Fame. En niet te vergeten de prachtige kustlijn met de unieke Outer Banks met de wilde mustang paarden.

De Palmetto State

De volgende staat op onze reis is South Carolina, oftewel Palmetto State. Dit is de perfecte plek voor geschiedsliefhebbers en mensen die graag de kust opzoeken. Zo vonden de eerste schoten van de Burgeroorlog plaats in Fort Sumter bij Charleston in 1861. Van de Onafhankelijkheidsoorlog tot de Burgeroorlog, was South Carolina het middelpunt van de strijd en van de verzoening. In bijvoorbeeld Historic Brattonsville of The Price House kan je de historie herleven. De kust is enorm populair, maar ook andere gebieden zijn zeer de moeite waard. SC is verdeeld in drie regio's, de Appalachen in het westen, het centrale Piedmont gedeelte in het midden en de Atlantic Coastal regio in het oosten.



30 - Kijk op www.GoAmerika.nl



Wil je een uniek, en minder bekend deel van Zuidoost-USA bezoeken? Kies dan voor een roadtrip van Missouri naar Louisiana! Begin de reis in St. Louis, Missouri, waar je verderop in dit magazine, meer over kunt lezen. Verder zuidwaarts in Centraal-Missouri vind je Land of the Ozarks & Ozarks Heritage. Dit is Missouri's grootste State Park en ideaal voor vissen, zwemmen, wandelen, fietsen. Er is maar liefst 1770 km oever langs het meer en je kan er de Coakley Hollow Fen Natural area trail volgen. In het zuiden van de stad bereik je de Mighty Mississippi en het levendige stadje Cape Girardeau. Het is de grootste stad tussen St. Louis en Memphis. Je vindt er meer dan 250 jaar historie.

Een ander tijdperk vind je in Springfield, de plaats die ook wel de oorsprong van de Route 66 wordt genoemd. In Branson moet je zijn voor talloze live concerten, van countrymuziek tot rock en pop en heel daarom 'Live Music Show Capital of the World'. De stad Kansas is all about jazz. Je vindt hier ook het American Jazz museum en het 18th & Vine Historic Jazz District.

We rijden verder door met The Bluegrass State, oftewel Kentucky! Het eerste waar je aan denkt bij deze cultuurele staat is de paardensport en Bourbon, en dat is terecht! Dit zijn twee hele belangrijke elementen van de gastvriendelijke staat. In Kentucky heerst een echte 'can-do' geest. Van Daniel Boone en andere ontdekkingsreizigers, die voor het eerst door de Cumberland Gap trokken, tot de bezoekers die vandaag de dag de diepte van Mammoth Cave National Park verkennen, 's werelds langste grottenstelsel. Beleef de twee meest legendarische minuten in de paardensport: de Kentucky Derby.

Vanuit Kentucky doorkruisen we nogmaals Tennessee, via Chattanooga en de mooie natuur van Ruby Falls en Lookout Mountain, op weg naar Huntsville, Alabama. Hier ligt het US Space Rocket Center. Het is een museum dat wordt beheerd door de regering van Alabama en raketten, prestaties en artefacten van het Amerikaanse ruimteprogramma zijn hier te zien.

Sweet Home Alabama

Welkom in 'Sweet Home Alabama', wie kent het liedje

Kijk op www.GoAmerika.nl - 31



niet?! En je kan er zeker van zijn, zodra je in deze gastvrije prachtige staat bent geweest, voelt het ook echt als thuis. Muziek, Civil Rights en natuur zijn de thema's in deze staat. Van de bergen in het noorden tot de heerlijke witte zandstranden in het zuiden, in Alabama proef je de enorme gastvrijheid van het zuiden. En dat alles in een heerlijk klimaat. In het voorjaar en in de herfst zijn de dagen aangenaam warm en de nachten koel. In de zomer is het gemiddeld 25 graden, maar het kan ook warmer worden. In het noorden is het doorgaans wat koeler dan in het zuiden.

Mobile is Alabama's oudste stad en een mix van Franse, Spaanse, Britse, Creoolse en Afrikaanse culturen. De oude binnenstad doet denken aan het French Quarter van New Orleans. In Mobile is ook de eerste Mardi Gras georganiseerd, het oudste carnaval van de Verenigde Staten.

Prachtige stranden

Amerikanen vanuit het hele land komen speciaal naar Alabama voor de prachtige stranden aan de Golf van Mexico. Het witte zandstrand strekt zich uit over 50 kilometer en is de perfecte plek om te zonnen. Breng een bezoek aan de beroemde Flora-Bama Bar waar dagelijks live muziek wordt gespeeld. Verder vind je hier heerlijke visrestaurants, diverse shopping malls en het Gulf State Park.



32 - Kijk op www.GoAmerika.nl



Zo'n 45 kilometer van Mobile af ligt Bayou la Batre, bekend van de film Forest Gump. Dit is ook een leuk authentiek vissersstadje, dat Mobile voorziet van heerlijke verse zeevruchten.

In Alabama vind je ook veel steden die onderdeel uitmaken van de US Civil Rights Trail. Montgomery heeft verreweg de meeste historische plekken in verband met de Civil War en Civil Rights. Hier kwam Martin Luther King preken, wat leidde tot het oprichten van de Civil Rights Movement in Amerika. Je kan naar het Rosa Parks Museum, genoemd naar de vrouw die weigerde op te staan om naar achterin de bus te gaan. Dit leidde tot een jaarlange boycot van het busbedrijf. Bij het Alabama State Capitol werd gedemonstreerd voor stemrecht.

Selma

Ongeveer 80 kilometer daar vandaan ligt Selma. Bekend van de *Selma to Montgomery Civil Rights March*. Een mooi museum laat de hele historie zien. Vast in de stemming komen? Kijk dan de film Selma, een echte aanrader.

Birmingham is Alabama's grootste stad, midden in het centrum van de burgerrechtenbeweging. In het Civil Rights Instituut kan je op indrukwekkende wijze de hele geschiedenis volgen en beleven. Het museum staat in het hart van het Birmingham Civil Rights District, door President Obama benoemd tot National



De beste tip die we dan ook kunnen geven is, ga erheen en ontdek deze mooie unieke regio

Monument. Hier vind je ook de 16th Baptist Church, waar je op zondagochtend een dienst kan bijwonen en het Kelly Ingram Park. Dit is een kerk in Birmingham waar vroeger de jonge Martin Luther King Jr. predikte.

De laatste staat van de reis is Louisiana, met de hoofdstad Baton Rouge. Je kunt daar het Old State Capitol te bezoeken. Het ziet er wat verlaten uit, maar via de zijgang kun je naar binnen. Hier kun je een rondleiding krijgen 'behind the scenes' en zie je de achterkant van de koepel. Mooi glas in lood en beneden echt zo'n gedraaide trap. Ook in Baton Rouge ligt de New State Capitol.



Lafayette is centraal gelegen in Louisiana's Cajun & Creole Country. Het is een smaakvolle combinatie van kleurrijke festivals, een heerlijke keuken, tal van buitenaardigheden, adembenemende landschappen en een rijke geschiedenis.

Tabasco

Wie kent het niet? De pittige saus die je praktisch overal bij kan eten: Tabasco! Op Avery Island staat de fabriek waar de Tabasco wordt gemaakt en een museum. De familie McIlhenny maakt hier al meer dan 5 generaties lang de Tabasco saus. Vergeet ook geen Tabasco aan te schaffen in de shop! Wat dacht je bijvoorbeeld van Raspberry Tabasco? Op wens van Queen Elizabeth, een druppel in je jasje.

We eindigen deze reis in New Orleans, een van de bekendste en meest levendige steden in de Verenigde Staten. In deze stad komen alle culturen samen. Daarnaast heeft de stad een bepaalde bovennatuurlijke sfeer die je kunt ontdekken bij een Voodoo of Ghost Tour. Ook wordt hier jaarlijks Mardi Gras gevierd, waarbij iedereen verkleed gaat en er prachtige praalwagens door de straten rijden. Bezoek de levendige straat Bourbon Street waar altijd live muziek te horen en zien is en geniet van de live optredens, bijvoorbeeld in de Spotted Cat in Frenchmen Street. Wist je dat New Orleans de geboortestad van de jazzmuziek is? Dit is dan ook overal terug te vinden in de stad! Geniet van het creoolse eten, of liever cajun. Neem een gumbo, geniet van jambalaya of eet een heuse Franse Beignet bij Cafe du Monde, recht tegenover het beroemde Jackson Square.

Het is onmogelijk de hele regio in een artikel te beschrijven. De beste tip die we dan ook kunnen geven is, ga erheen en ontdek deze mooie unieke regio in Amerika, see 'y'all soon! ★