

Kansas City is feitelijk een gespleten stad: het wordt in tweeën gedeeld door de Missouri River, die tevens de grens is tussen twee staten. Kansas City ligt in de staat Missouri, en daar tegenover ligt in de staat Kansas haar zusterstad (North) Kansas City. Beide steden maken deel uit van het stedelijk gebied Kansas City. In dit artikel bezoeken we Kansas City Missouri, waar het belangrijkste toeristische deel zich bevindt.

TEKST → JAAP VAN SPLUNTER
FOTOGRAFIE → JAAP VAN SPLUNTER & SHUTTERSTOCK

Het kloppend hart van America's Heartland

Kansas City (her)ontdekt



Vanaf het Liberty Memorial heb je een prachtig uitzicht over de stad, met op de voorgrond Union Station



Het National World War I Museum met het Liberty Memorial

Het moet in de jaren negentig van de vorige eeuw zijn geweest dat we regelmatig aanvroegen op Kansas City International Airport (KCI). Een vliegveld dat perfect is gelegen als je het *Heartland of America* wilt bezoeken. Vanuit hier liggen minder bekende en daardoor ook minder bezochte staten als Kansas, Missouri, Arkansas, Iowa en Nebraska binnen handbereik. Gaan de meeste bezoekers aan de Verenigde Staten in eerste instantie vooral naar New York City, Florida en het zuidwesten, onze verkenning van dit enorme land begon ooit *of all places* vanuit hier. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we vanaf het vliegveld meteen verder trokken en slechts één keer Kansas City zelf bezochten. En dat viel niet mee, want dit was een enigszins verpauperde stad. De laatste jaren bereiken ons steeds meer berichten dat Kansas City een metamorfose heeft ondergaan en zich tot een trendy stad heeft ontwikkeld, een stad die schreeuwt om (her)ontdekt te gaan worden.

Kunst in het hotel

Bij aankomst op vliegveld KCI lijkt het alsof er niet veel is veranderd. Misschien een likje nieuwe verf, maar voor de rest dezelfde wat troosteloze terminal. Nadat we onze intrek hebben genomen in 21C Hotel in hartje binnenstad, vallen we echter van de ene verbazing in de andere. Het begint al met het hotel, dat onderdeel uitmaakt van een bekende keten van kunsthôtels. In Kansas City is het historische Savoy Hotel and Grill helemaal omgetoverd tot het 21C Kansas City. Hier ben je omringd door hedendaagse kunst in dit boetiekhotel, dat soms net een museum lijkt, inclusief een vooraanstaand restaurant waar een chef-kok aan het roer staat. Beroemde mannen als de (oud)presidenten Harry S. Truman, Theodore Roosevelt en William Taft, en een van Amerika's



Kunst in de lobby van het 21C Hotel in Kansas City



Union Station en de skyline bij avond, gezien vanaf het Liberty Memorial

rijkste zakenmannen John D. Rockefeller waren hier graag geziene gasten. Met de ligging tussen het Power & Light District en de River Market, is er in de directe omgeving van het hotel al veel te zien en te doen.

Eerste Wereldoorlog

Maar we beginnen de verkenning van de stad bij het National World War I Museum and Memorial, dat door zijn ligging op een heuvel in Penn Valley Park een van de mooiste uitzichtpunten op de stad biedt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren veel soldaten uit Kansas en Missouri gesneuveld. Omdat Kansas City op de grens van beide staten ligt, ontstond er een beweging om een monument op te richten ter ere van de overledenen en de oorlogsveteranen. Het monument zelf werd in 1926 voltooid en ingewijd op 11 november van dat jaar door president Calvin Coolidge. Blikvanger is Liberty Memorial, dat 's avonds prachtig wordt verlicht. Na een besluit van het Amerikaanse Congres werd het in 2004 zelfs uitgeroepen tot het nationale

oorlogsmuseum van de Eerste Wereldoorlog en vond er een uitbreiding plaats met een ondergronds complex: de Exhibition Hall en de Memory Hall. Het museum vertelt het verhaal van de Grote Oorlog en aanverwante gebeurtenissen van voor 1914 tot de wapenstilstand van 1918 en de Vredesconferentie van Parijs in 1919.

Architectonisch pareltje

Aan de voet van Penn Valley Park en het museum, ligt het in 1914 geopende Union Station. Het is gebouwd in beaux-arts-stijl en bestaat uit een Grand Hall – met drie grote hangende kroonluchters en een sierlijk bewerkt plafond – en de Grand Plaza. Een grote klok scheidt de twee delen van het gebouw. Dat dit station met zoveel pracht en praal werd gebouwd, was vanwege de centrale ligging van Kansas City: het was een hub voor zowel personen- als goederenvervoer per spoor. De omvang van het gebouw weerspiegelt deze status. Vanwege de snel dalende aantallen passagiers en goederen werd het station in 1985 gesloten. Na een grote restauratie werd



De gids van de Kansas City Gangster Bus Tour is verkleed als een echte gangster, inclusief krijtstreppak en fedora



Union Station is 's avonds vaak prachtig verlicht



Union Station is gebouwd in beaux-arts-architectuur

het station in 1999 weer heropend, met vooral een reeks van musea en andere openbare attracties. In 2002 keerde Amtrak weer terug met het spoor en sindsdien is het weer een druk treinstation geworden.

Dat Union Station grenst aan het Eerste Wereldoorlogsmuseum is met recht symbolisch te noemen, want het speelde ook een belangrijke rol in de Eerste Wereldoorlog: veel soldaten stapten hier op de trein richting de Europese slagvelden. Iets wat zich zou herhalen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Gangsters

Historische slechteriken kunnen zelfs de meest gezagstrouwen onder ons fascineren, en als je op z'n minst geïntrigeerd bent door moordenaars, maffiabazen of andere misdadigers, dan kun je in Kansas City uitstekend terecht. Kansas City associeer je misschien niet met gangsters, maar je kunt hier zelfs met een Gangster Tour op pad waarbij de belangrijkste gangsters en gebeurtenissen aan bod komen. Om te beginnen

is er (opnieuw) Union Station, waar vier officieren en een gevangene met de naam Frank Nash werden neergeschoten door *mobsters* op 17 juni 1933. Men beweert dat de kogelgaten nog te zien zijn in de muur van het stationsgebouw. Wij stapten dan ook op deze symbolische plek aan boord van de Kansas City Gangster Bus Tour en rijden langs historische locaties, zoals het Rieger Hotel waar Al Capone regelmatig verbleef. Commentaar onderweg wordt gegeven door een levendige *reenactor*, die verkleed is als – hoe kan het ook anders – een echte gangster, inclusief krijtstreppak en fedora. Ook kun je een kijkje nemen in een fameuze *speakeasy*, een Engelse aanduiding voor een gelegenheid waar illegaal alcoholische drank werd verkocht. Dit soort gelegenheden ontstonden tijdens de Drooglegging in de VS van 1920 tot 1933, toen de verkoop en productie van alcohol veelal verboden waren. De *speakeasies* werden van alcohol voorzien door een illegaal circuit van *bootleggers* (dranksmokkelaars) en hadden daardoor vaak banden met de georganiseerde misdaad.

'Het is alsof we in een tijdscapsule zijn gestapt'

Tijdscapsule

Van het twintigste-eeuwse Kansas City gaan we nu naar de negentiende eeuw bij het Arabia Steamboat Museum, een van onze favoriete musea. Dit museum is anders dan andere musea. Het is de thuisbasis van maar liefst tweehonderd ton van geborgen items. Dit zijn de spullen die werden gered uit de Missouri River toen een raderstoomboot, met 130 passagiers en tweehonderd ton aan voorraad, in september 1856 een grote boomstronk in het water raakte en zonk (één van de in totaal 289 schepen die vergingen in de Missouri River). Pas in 1988 lukte het enkele schatjagers om het schip naar boven te halen. Dat was een enorme klus, want het schip lag in een dikke laag van vijf meter dikke modder op de rivierbodem. Een van de mannen van het eerste uur is Conor, die nog steeds met veel passie vertelt over de enorme klus die het team verrichtte om het schip van de rivierbodem te lichten. "Het was een hels karwei, maar het resultaat overtrof onze stoutste verwachtingen. We wilden daarna heel graag aan het publiek laten zien wat we allemaal hadden opgedoken en het Arabia Steamboat Museum is daarvan het resultaat." En zo kunnen we in de 21ste eeuw precies zien hoe het transport er twee eeuwen geleden aan toe ging. We zien de restanten van het schip en een grote voorraad goederen, zoals Wedgwood-porselein, tabak, cognac, fraai bewerkte deurkrukken, schoenen, kleding en geweren. Het is alsof we in een tijdscapsule zijn gestapt. "Maar we zijn nog lang niet klaar. Er ligt nog enorm veel materiaal dat nog verwerkt moet worden", voegt Conor er nog aan toe.



Het Arabia Steamboat Museum



Een plaquette aan de muur van Union Station herinnert aan de Kansas City Massacre



Er werd van alles gevonden: het lijkt wel een tijdscapsule



Een originele DC-3 staat op het dak van The Roasterie



Verpakte koffie: klaar voor verzending

De stad lééft

Na de eerste selectie aan bezienswaardigheden afgevinkt te hebben, is het tijd om eens verder te kijken dan 'gebouwen en stenen' en te voelen hoe de stad 'leeft'. En zo maken we kennis met allerlei aspecten van de maatschappij, die we eerlijkheidshalve hier niet hadden verwacht. Als liefhebbers van een goede kop koffie, brengen we natuurlijk een bezoek aan The Roasterie. Deze koffiebrandery werd opgericht in 1978 door Danny O'Neill. Hij plukte zijn eerste koffiebonen toen hij in Costa Rica studeerde. Hij werd niet alleen verliefd op de inwoners en de cultuur van het land, maar óók op de koffie. Dit resulteerde in zijn eerste koffiebrandery in zijn kelder, nadat hij weer was teruggekeerd in de VS. Tegenwoordig is zijn bedrijf uitgegroeid tot negen productiebedrijven in de Kansas City-regio. De koffie wordt gemaakt van 100 procent Arabica Specialty Grade-koffie, die wordt geïm-

porteerd uit 31 verschillende landen. Daarbij is het uitgangspunt *fair trade*, zodat de boeren een eerlijke prijs krijgen. Een rondleiding door de fabriek mag natuurlijk niet ontbreken. En als je weer vertrekt, vergeet dan niet om even een blik te werpen op een origineel DC-3 vliegtuig, dat op het dak van de fabriek is geplaatst, als een soort symbool voor het bedrijf: *'ready for takeoff'*.

Van koffie naar whisky is een kleine stap in Kansas City. We hebben een rondleiding van een uur geboekt door J. Rieger & Co., de iconische distilleerderij van Kansas City, gelegen in de historische wijk Electric Park, East Bottoms. Hier leer je alles over dit onvervalste Kansas City-merk, van de oprichting tijdens de wilde en rauwe jaren toen de stad 'het natste blok ter wereld' werd genoemd, tot zijn vroegtijdige ondergang bij het aanbreken van de Drooglegging en de uiteindelijke heropleving in 2014, bijna een eeuw later. Tijdens de tour maak je kennis



Naar wordt beweerd is dit kogelgat nabij de ingang van Union Station het resultaat van de Kansas City Massacre

met het destillatieproces, van graan tot fles. De tour wordt uiteraard afgesloten met een proeverij van vier kernproducten onder leiding van een van de deskundige gidsen.

In de roos

Voordat we Kansas City weer verlaten, brengen we nog een bezoek aan een van de vele muziekclubs en -bars die fantastische live-jazzmuziek aanbieden. En omdat Kansas City wordt gerekend tot de allerbeste barbecuesteden van de VS, mag een barbecuemaaltijd van *ribs*, *brisket* en *pulled pork* natuurlijk niet ontbreken. Uiteraard hebben wij dit ook afgevinkt van onze bucketlist, maar de echte afsluiting van ons bezoek is toch echt op z'n Amerikaans. Is in Nederland het darten enorm populair geworden dankzij wereldtoppers als Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen, in Amerika halen ze hun neus op voor het gooien met kleine pijltjes. Daar pakken

'Dit zijn de spullen die werden gered uit de Missouri River toen een raderstoomboot in 1856 zonk'

ze het groter aan: hier gooi je met een bijl op een bord. We komen er snel achter dat het toch wat moeilijker is dan het op eerste gezicht lijkt. Onze eerste bijlen belanden ver naast het bord en zelfs op de grond voor het bord. Onze instructeur is echter het geduld zelve en blijft ons coachen. Na een half uur raken we de roos. Kwestie van oefening baart kunst, of gewoon stom geluk? *Who cares!* Wij hebben de roos geraakt met de (her) ontdekkingstocht door Kansas City.



Een rondleiding door de distilleerderij van J. Rieger & Co.



Dit is de reden dat de raderstoomboot zonk: het liep op deze boomstronk



Een van de mannen van het eerste uur is Conor, die nog steeds met veel passie vertelt over de enorme klus



Het was een hels karwei om het schip uit een laag van vijf meter dikke modder te bergen



Bijlgooien is toch wat moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt



J. Rieger & Co., de iconische distilleerderij van Kansas City

Wat nog meer te doen?

De mogelijkheden lijken onbegrensd, maar hier nog vijf andere *must-dos*:

1. Het **Honkbalmuseum Negro Leagues** is een van de weinige musea in de VS die de wereld van honkbal verkende toen het raciaal gescheiden was. Er waren eens alleen Afro-Amerikaanse teams en het verhaal van de sportsegregatie en de uiteindelijke integratie wordt grondig onderzocht in dit museum.
Zie: www.nlbm.com



2. Het **National Museum of Toys/Miniatures** is een wel heel verrassend museum. Weliswaar kun je niet met ze spelen, maar het speelgoed in dit museum behoort tot het meest waardevolle en zeldzaamste ter wereld.
Zie: www.toyandminiaturemuseum.org



3. Het **Kauffman Center for the Performing Arts** lijkt veel op het Sydney Opera House en is bijna net zo iconisch. Dit is dé locatie om een musical of andere voorstelling te gaan zien.
Zie: www.kauffmancenter.org



4. De **Country Club Plaza** is de eerste winkelbestemming in Kansas City, maar de echte reden om het te bezoeken is voor de bijzonder fraaie Spaanse architectuur.
Zie: www.visitkc.com/country-club-plaza



5. Het **Kansas City Power and Light Building (KCP&L)** is gebouwd in art-decostijl, bepaalt de skyline van het stadscentrum.
Zie: www.visitkc.com/kansas-city-power-light-district



De beeldbepalende Four Pillars



Fraaie muurschilderingen downtown



De fraaie skyline



PRAKTISCHE INFORMATIE KANSAS CITY, MISSOURI

Ligging en bereikbaarheid

Kansas City is centraal gelegen in de VS, langs de Missouri River op de grens van Missouri en Kansas. Kansas City bestaat feitelijk uit twee steden, gescheiden door de rivier: één in de staat Missouri en één in Kansas. Hier wordt Kansas City Missouri beschreven. De internationale aanvlieghaven is Kansas City International Airport (KCI). Vanuit Nederland en België is KCI met een tussenstop dagelijks bereikbaar. Kansas City is daarnaast ook uitstekend met de trein te bereiken, want het ligt op de Amtrak-treinroute die de steden Chicago en Los Angeles met elkaar verbindt.

Klimaat en beste reistijd

De zomers in Kansas City zijn vochtig, met de klamme lucht die vanaf de Mexicaanse Golf komt. De meeste neerslag valt in mei en juni, met temperaturen die oplopen tot 30 graden Celsius. In juli en augustus stijgen de maxima verder, tot boven de 30 graden. De wintermaanden zijn niet heel koud; overdag vriest het vrijwel nooit en blijft het kwik hangen rond de 5 graden. Het voor- en najaar is de beste reistijd.

Vervoer

Het busvervoer in de stad is in handen van de Kansas City Area Transportation Authority (KCATA). De bussen hebben de naam MAX (Metro Area Express) en verbinden onder andere River Market, Downtown, Union Station, Crown Center en de Country Club Plaza met elkaar.

Accommodaties

De accommodatiemogelijkheden in de stad zijn talrijk en enorm gevarieerd. *AmericA* verbleef in het zeer comfortabele en centraal gelegen 21 C Hotel (www.21cmuseumhotels.com/kansascity).

Tips voor eten & drinken

Pierpont's at Union Station, 30 W. Pershing Road (<https://pierponts.com>)
Harvey's at Union Station, 30 W. Pershing Road (www.harveyskc.com)
Fiorella's Jack Stack BBQ, 101 W. 22nd Street (www.jackstackbbq.com)

Boulevard Brewing Company, 2501 Southwest Boulevard (www.boulevard.com)
J. Rieger & Co, 2700 Guinotte Avenue (www.jriegerco.com)
Season's 52, 4646 JC Nichols Parkway (www.ryekc.com)
Manifesto Speakeasy, 1924 Main Street (www.manifestokc.com)
The Roasterie, 1204 W. 27th Street (www.theroasterie.com)
Blade & Timber, 1303 Baltimore Avenue (<https://bladeandtimber.com/locations/kansas-city-power-and-light-district>)
The Phoenix - Live Jazz Music, 302 W. 8th Street (www.phoenixkc.com)

Meer informatie

Missouri: www.visitmo.com
Kansas City: www.visitkc.com
National WWI Museum and Memorial: www.theworldwar.org
Union Station: www.unionstation.org
Gangster Tour: www.thekctours.com
Arabia Steamboat Museum: www.1856.com