



De fraaie skyline van Nashville

Er zit meer (dan) muziek in Music City Nashville voor amuzikalen

De meeste toeristen die Nashville bezoeken, komen natuurlijk in de eerste plaats voor de muziek. Logisch, want de *Music City of the USA* heeft die bijnaam niet voor niets verworven. Als je hier bent, moet je dus ook absoluut naar de Grand Ole Opry, tot diep in de nacht de muziekcafés afstruinen en naar de Country Music Hall of Fame of het Johnny Cash

Museum, om maar een paar muzikale hoogtepunten te noemen. Toch heeft Nashville naast muziekattracties nog wel wat meer in de *line up* staan. *AmericA* pikte de leukste amuzikale attracties eruit.

★ Toegegeven, in zekere zin heeft een dagtrip naar de Jack Daniel's Whiskey Distillery wel degelijk een link met de muziekwereld. Veel muzikanten blijken immers maar wat vaak extra geïnspireerd na het nuttigen van het spirituele vocht dat in Lynchburg, Tennessee gedistilleerd wordt. Vanuit downtown Nashville stap je zo op de tourbus die je in anderhalf uur naar Lynchburg rijdt voor een bezoek aan de beroemde whiskeystokerij in Moore County. Een dagje naar Jack Daniel's is overigens meer dan alleen whiskeyproeven en kijken hoe het gemaakt wordt. De in 1875 opgerichte stokerij (Amerika's eerste officiële distilleerderij) is namelijk nationaal erfgoed, en daarom opgenomen in het National Register of Historic Places. Voor wie whiskey net iets te sterk uitpakt is een tour naar de wijngaard van Kix Brooks op een half uur van Nashville misschien een idee. Deze countryster heeft een wijnboerderij bij Arrington, Tennessee die je kunt bezoeken en waar je wijn kunt proeven in countrysferen. Alleen de rit ernaartoe vanaf Nashville door de mooie groene heuvels van Tennessee, is overigens al een traktatie op zich.



TEKST → NIELS BAKKER
FOTOGRAFIE → SHUTTERSTOCK & TRAVEL SOUTH



De voormalige fabrieken van Marathon Motor Works

Titans en Predators

Op het gebied van echt Amerikaanse sporten heeft Nashville ook het een en ander te bieden. En dat is heel mooi, want een bezoek aan een sportwedstrijd in de VS is altijd een belevenis. Zo speelt de American Football club van de stad, de Tennessee Titans, in de NFL en daar zijn ze in Nashville best trots op. Sinds 1999 spelen de Titans in het Nissan Stadium dat aan de oevers van de Cumberland River in downtown Nashville ligt. Een American Football-wedstrijd meemaken is een belevenis op zich. Ook al snap je het spel niet helemaal, de sfeer is altijd fantastisch bij deze sport, die Amerikanen als hun belangrijkste zien. Hoe belangrijk American Football is voor Nashville bleek in april 2019, toen de stad gastheer was voor de Draft, het jaarlijkse selectie-evenement waar de transfers van football-spelers gestalte krijgt. Nashville maakte een ware happening van deze Draft, waar maar liefst zeshonderdduizend football-fans op afkwamen. Ook ijshockey is trouwens groot in de VS, en ook dat heeft Nashville in huis. En hoe, want de Predators spelen niet alleen NHL, ze hebben de stad ook de bijnaam Smashville bezorgd. Tegenstanders komen dus met knikkende knieën naar het indrukwekkende, kolkende ijshockeystadion, midden in downtown Nashville.

Hippe buurten

Nashville heeft natuurlijk het Broadway District met Lower Broadway als dé uitgaansbuurt op het gebied van muziekcafés en entertainment. Daar moet je gewoon geweest zijn, ook al ben je niet muzikaal. Hetzelfde geldt voor het Bluebird Café aan Hillsboro Pike. In deze beroemde club traden veel artiesten op voordat ze beroemd werden, zoals Garth Brooks, Taylor Swift, en Keith Urban. De club is daarnaast bekend uit de tv-serie Nashville en ook Bruce Springsteen zong erover. Maar naast deze niet te missen hotspots beschikt Nashville nog over genoeg leuke buurten waar muziek geen hoofdrol speelt. 12South is zo'n buurt, gelegen aan 12th Avenue South. Dit

'Tegenstanders komen met knikkende knieën naar het indrukwekkende, kolkende ijshockeystadion, midden in downtown Nashville'

is een leuke plek om ergens te gaan eten, naar een bar te gaan of te gaan shoppen in een van de lokale boetiekjes. In 12South barst het er namelijk van. Marathon Village is ook een bijzondere buurt vlakbij downtown. In en rondom de oude panden van de voormalige fabrieken van Marathon Motor Works zitten nu bijzondere winkeltjes en horeca, maar ook de Nelson's Green Brier Distillery. Hier maken nazaten van Charles Nelson opnieuw de befaamde bourbon (whiskey gemaakt van maïs) die in heel Amerika bekend was. Germantown is de oudste buurt van Nashville, vernoemd naar de eerste emigranten die zich midden negentiende eeuw in Nashville vestigden. Er staan nog fraaie Victoriaanse huizen, en extra bonuspunten verdient de sfeervolle wijk omdat je er prima uit eten kunt gaan. 12South, Marathon Village en Germantown zijn slechts enkele van de leuke buurtjes in Nashville. De stad heeft namelijk nog veel meer aantrekkelijke plekken waar je je uitstekend kunt vermaken, zoals Green Hills, East Nashville of The Gulch. Amuzikalen hoeven zich dus echt niet te vervelen in Music City. Er zit namelijk veel meer (dan) muziek in Nashville.



Er is altijd wel een brouwerij te vinden voor een goed biertje



Het stadion van de Tennessee Titans



Overal wel gezellige boetiekjes



De stokerij is opgenomen in het National Register of Historic Places



Chris Young live in Nashville

Nashville – Music Capital

Nashville is vooral bekend om de muziek. Eerder schreef *AmericA* hier al uitgebreid over in de zomereditie van vorig jaar. Voor meer informatie over Nashville zie www.visitmusiccity.com en voor het zuidoosten van de VS de website van Travel South: www.TravelSouthUSA.com