

Congé de luxe

TRAVEL MAGAZINE

ROERMOND
HET GROOTSTE
WINKELPARADIJS
VAN EUROPA IN OPEN
LUCHT

SPECIAL

**PAPUA
NIEUW-GUINEA**
LOGEREN BIJ DE
KANNIBALEN
VAN TOEN

**WYOMING
EN MONTANA**
DAAR WONEN
NOG ECHTE
COWBOYS



ZUID AFRIKA

**OOK
KAAPSTAD
BIEDT
DE BIG FIVE**



REISTIPS VAN
EEN EXPERT

LAOS
DE NIEUWE HYPE
IN ZUIDOOST AZIE



DE COWBOYSTATE VAN DE USA



Wie voor een eerste keer de USA als vakantiebestemming kiest, gaat meestal voor één van de drie grote trekpleisters: New York, Florida of de westkust, met daar ook een trio: Hollywood, de Grand Canyon en Las Vegas.

N



Maar iets noordelijker van de thuishaven van de supersterren liggen twee staten die op zijn minst even interessant zijn, nl. Wyoming en Montana. De zogenaamde cowboystaten, en die bijnaam is zeker niet gestolen.



Liefhebbers van paarden en van westerns zullen zich in elk geval niet vervelen. Tenminste, als ze een verblijf boeken in één van de talrijke ranches die verspreid liggen over deze twee staten.

The Spotted Horse Ranch (www.spottedhorseranch.com), tussen Jackson Hole en Yellowstone, in de staat Wyoming, wordt beschouwd als één van de beste ranches in zijn genre. Gelegen aan een grote beek én in een uniek landschap, zorgt het voor een unieke ervaring. Zowel tijdens de paardentochten als tijdens het relaxen in de bar achteraf.

Let wel op, zeker als je een ervaren ruiter bent: je kan niet zomaar in het wilde weg rondcrossen op je favoriete viervoeter. Meestal moet je een rancher volgen, aan wandeltempo. En dat is omdat de eigenaars elk risico op ongevallen willen vermijden.

Aanrader

De Clydesdale Outpost is een vrij recent geopende ranch. Van ver lijkt het op een cowboystadje uit de westerns, die zich in tijd situeren aan het einde van de negentiende eeuw. Maar het interieur is modern en voldoet aan alle eisen van elke tourist: een mooie keuken, een ruime living met veel hout, een slaapkamer boven en beneden, een badkamer én een terras met een ouderwets aandoende hot tub. Genieten is de boodschap. De vriendelijke gastheren bieden je ook paardentrips aan. De ranch bevindt zich in een open ruimte, maar het stadje Whitefish ligt op nauwelijks een kwartier rijden.



Jackson Hole

Rabore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus .et clita kasd geoe



Old Faithfull, Yellowstone



In Amerika is het vrij gebruikelijk om bij een ongeval de eigenaar of inrichter aan te klagen via een rechtszaak, en dat wil men natuurlijk koste wat kost vermijden.

Niet ongebruikelijk is het tekenen van een overeenkomst, waarin je bevestigt dat je alle verantwoordelijkheid op ook al zou je kunnen argumenteren dat het ongeval een gevolg is van nalatigheid van de organisator of eigenaar.

In Montana heb je dan weer de Clydesdale Outpost, nog niet zo lang geopend door een Duitser en zijn Amerikaanse vriend. Een zestal blokhutten zijn nagebouwd in de stijl van toen, in de periode van de revolverhelden die we kennen via de talrijke westerns die uit Hollywood tot bij ons zijn overgewaaid. Maar vergis je niet: binnen heb je alle luxe die je je maar kan inbeelden. Een mooie keuken, een prachtige zithoek, een aangepaste badkamer, twee slaapkamers en een rustgevend terras met zelfs daarop een hot tub, om zalig te relaxen na een paardentrip. De ranch ligt in een open vlakte, op zo'n 12 kilometer van het stadje Whitefish.

Uiteraard heb je nog een ruimere keuze in ranches, maar moet je vooraf wel beseffen dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen de luxe ranches, waar je ook een spa hebt en een toprestaurant, of een ranch waarbij je de eigenaars helpt bij het verzorgen en voederen van de paarden. Uiteraard heeft die keuze een invloed op de prijs.

In Wyoming worden volgende ranches gerangschikt als de beste in de hele staat: Heart Six Guest Ranch, The TA Guest Ranch, Ranch at Ucross, Blackwater Creek Ranch, Crossed Sabres Ranch, 7D Ranch, Moose Head Ranch, The Hideout Lodge, The lazy L&B Ranch en de Trail Creek Ranch. In de staat Montana, net boven Wyoming gelegen, heb je dan o.m. de keuze tussen de Elkhorn Ranch, de Bar W Ranch, Lone Mountain Ranch, Triple J Wilderness Ranch, Bonanza Creek Guest Ranch, Mountain Sky Guest Ranch, Triple Creek Ranch en de Circle Bar Guest Ranch. Al deze ranches kan je opzoeken via Google.

Prachtige natuurparken

Maar beide staten hebben uiteraard meer te bieden dan alleen maar ranches, paarden en uitgestrekte landschappen. Zo is er de lieveling van heel wat toeristen, het stadje Jackson Hole. In de winter is het naast Aspen in Colorado één van de favoriete bestemmingen van wintersporters op lange latten. Prachtige pistes en een





resem horecazaken die voor een sfeervolle après-ski zorgen voor de pret in de sneeuw. Maar ook in de lente, zomer en herfst biedt het stadje genoeg voor veeleisende toeristen. Het centrum is een klein met gras bezaaid pleintje, een half voetbalveld groot met aan de vier uithoeken een boog als inkom, vervaardigd door het gewei van rendieren.

Aan de overkant tref je het One Million Dollar Bar aan, een must voor elke liefhebber van country & westernmuziek. Sinds Clint Eastwood er neerstreek voor de opnamen van 'Any which way but loose' – waarin hij bijna de hele film het gezelschap

heeft van een aap – is deze bar een soort mekka geworden van elke cowboy die zichzelf respecteert.

Je moet er, zo vinden ze, er minstens één keer in je leven geweest zijn. Maar er is rond het mooie plein meer dan alleen maar die bar: winkels, restaurants, koffiehuisen en zelfs kunstgalerijen wisselen er elkaar af en bieden de shopgrage toerist alles wat hij als souvenir van zijn of haar cowboyverblijf naar huis wil meenemen.

Jackson Hole is ook de uitvalbasis voor wie, althans voor veel reizigers, het mooiste en tevens oudste park van de USA wil bezoeken, nl. Yellowstone.

Glacier Park



Bijna zo groot als Vlaanderen herbergt het bizons, beren en andere kleinere diersoorten. De populatie van beren is sterk gereduceerd, bovendien zijn ze redelijk bang voor de mensen en de vierwielers waarmee ze zich door het park verplaatsen. Met andere woorden: je moet al veel geluk hebben om een beer te spotten, en als het al gebeurt, zal het op redelijke afstand zijn. Anders is het gesteld met de bizons, die vrij regelmatig op de wegen lopen en het verkeer ophouden – al is dat het soort file waar mensen zich het minst aan ergeren, of zelfs leuk vinden.

Die grote viervoeters zijn trouwens bizons, en geen buffels. Buffels en bizons zijn wel familie van elkaar, maar de echte buffels vind je enkel in Afrika. Dat men de bizons in de USA toch in de volksmond 'buffels' noemt, is te danken aan Buffalo Bill: hoewel hij op de hoogte was van het verschil, vond hij 'buffalo' beter klinken dan 'bizon'. En inderdaad, op de affiche van zijn shows waarmee hij de wereld op het einde van zijn leven rondtrok, staat Buffalo Bill beter dan Bizon Bill.

De fauna van Yellowstone is overigens niet het enige wat Yellowstone zo attractief maakt voor de bezoekers, die ongeveer 35 dollar per wagen



(niet per persoon) neertellen om de slagbomen van het park te zien opengaan. Er is ook het landschap dat vrij uniek is, en in een kleinere versie ook in IJsland te bezichtigen is. We hebben het dan over de talrijke geisers en warmwaterbronnen, die over het hele domein bezaaid liggen. Dat heeft te maken met het feit dat de aardkorst het dunst is in die regio, met als gevolg dat Yellowstone vatbaar is voor ernstige aardbevingen.

De bekendste geiser is Old Faithfull die om de 70 à 100 minuten een waterstraal van ongeveer 30 meter de lucht in spuit. Om het uur nestelen zich honderden toeristen op de houten banken vlakbij om dit natuurspektakel bij te wonen. Het mooist is die beleving in de vroege ochtend, wanneer de zon opkomt.

Op een kleine honderd meter van de meest bekende geiser staat het Old Faithfull Resort, waar je kan overnachten. Maar dan moet je er, wat de boeking betreft, wel heel



vroeg bij zijn, meestal zelfs maanden van tevoren als je tijdens de maanden juli, augustus of september daar wil overnachten

Een andere attractie van Yellowstone is Mammoth Falls, in het noordoosten van Yellowstone. Van ver heb je de indruk dat je een sneeuwlandschap nadert, maar in feite zijn de witte rotsen het gevolg van een natuurlijke evolutie van miljoenen jaren: heet water heeft de rotsen een schilderachtig landschap bezorgd dat nu per jaar miljoenen toeristen aantrekt. Je moet wel redelijk goed te been zijn om tussen die rotsen te wandelen, want de weg gaat lichtjes bergop en is toch een tweetal kilometers lang.

Bij Mammoth zit je dicht bij de grens met de staat Montana, die trouwens 3% van Yellowstone bezit. 1% is van de staat Idaho, de resterende 96% vallen dus onder de bevoegdheid van de staat Wyoming.

Glacier Park



Helena, Montana



In Montana is het nationaal park Glacier dé topattractie. Minder indrukwekkend dan Yellowstone, ook al omdat sommige delen van het park sterke gelijkenissen vertonen met de Pyreneeën. Indrukwekkende bergpassen, met unieke landschappen.

En meren die tot de verbeelding spreken, al lijken die dan weer sterk op wat Noord Italië en Zwitserland op dat vlak te bieden heeft.

Whitefish is een leuk stadje dat in de buurt van Glacier Parc ligt. Winkeltjes met western kledij, restaurants en souvenirshops.

