

IDAHO: AMERIKAANSE STAAT VOL VERRASSINGEN



Op roadtrip door het Wilde Westen

The Great American West - een verzamelaar van de staten Idaho, Montana, Wyoming, North Dakota en South Dakota - beleef een renaissance. Met dank aan vertrekken uit California en Washington die op zoek zijn naar moedere oorden en lagere prijzen. In het geval van Idaho vinden ze natuur van buitenaardse schoonheid.

McCall, met het prachtige Payette Lake, is de perfecte uitvalsbasis voor een paar prachtige vakantie dagen in Idaho. (foto Sbedaux)

DOOR SEBASTIAAN BEDAUX

Het Wilde Westen mag dan al even niet meer bestaan, de sfeer van tijden waarin pioniers op ontdekkingsocht gingen in de Verenigde Staten waart nog steeds rond in Idaho, een staat vol cowboys en indianen (na Native Americans of First Americans genoemd), wilde dieren (beren, elanden, bizons, wolven) en de imposante pieken van de Rocky Mountains. Idaho is Amerika op z'n moost en

wild, en dat ontdekken ook de Amerikanen zelf, die mondjesmaat uit de naburige staten Washington, Oregon en California wegtrekken om zich in 'The Gem State' te vestigen. Oorzaken: de uit de pan swingende kosten van het levensonderhoud in de staten aan de westkust, én de fabelachtige natuur in Idaho. Bekende nationale parken zoals in buurstaten Wyoming (Yellowstone National Park) en Montana (Glacier National Park) zijn er weliswaar niet,

maar in Idaho is haast elk stukje natuur van buitenaardse schoonheid. Zo ook het maanlandschap van Craters & Preserve, in het zuiden van de staat, de eerste halte op onze roadtrip. Een weidse oceaan van gestolde lava, bizarre grotten en kale, zwarte bergens. Ik had me Idaho anders voorgesteld, met uitgestrekte bossen en kolkende rivieren. Maar dit stukje VS blijkt veel meer divers dan ik dacht.

TOERISTISCHE MOKERSLAG

Een dag later tuffen we verder noordwestwaarts, over eindeloze rechte wegen door een waaiert aan imposante landschappen: van droog woestijngebied over rijke landbouwgronden tot in de groene bergen rond Ketchikan en San Valley. De twee broedertelijke dorpen worden als een 'fancy' stukje Idaho gezien, met upscalehotels, chique restaurants en een aardig uitzicht op bergen als Bald Mountain en Dollar Mountain. Van



Oog in oog met een vissende beer: een kippenvelmomentje. (foto Sbedaux)

“We razen mee op een jet boot over de wilde rivier, en varen plots pal naast een familie beren”

heel wat avonturiers lokken. Nou ja, avonturiers... het heftigste aan ons raftingavontuur was de natte broek op de terugweg, in een fors gearconditioneerde bus. Al moet gezegd: het was prachtig dobberen op de Salmon River.

ZIN IN AVONTUUR

Wie Idaho van zuid naar noord taktelt, mag zich verwachten aan een immer stijgende lijn - in schoonheid en beleving. Na Stanley volgt een unieke rit over Highway 21, de Ponderosa Pine Scenic Byway, recht door het hart van Boise National Forest, een wonderbaarlijk woud met meer dan 250 meren, 500 wandelpaden en een in de verte opdoemende berg van 3.000 meter hoog. Na een paar uur komen we aan in McCall, de perfecte uitvalsbasis voor een paar prachtige vakantie dagen in Idaho. Het is een schatting en vriendelijk stadje, geflankeerd door prachtige bergtoppen, gelegen aan een prallig meer (Payette Lake) in de oneindige, groene wildernis tussen Boise National Forest en Nez Perce-Clearwater National Forest, samen goed voor 26.000 kilometer aan woud. Dat is ongeveer de oppervlakte van België, bedekt onder bossen, rivieren en meren. Zo'n plek waar je een paar dagen wilt uitpuilen in een *cabin* aan het meer. Of, als je zin krijgt in avontuur, een plek die toegang biedt tot de nabijgelegen Snake River, die door de Hells Canyon raast, de diepste rivierkloof van heel



Noord-Amerika. Wij razen mee vanop een 'jet boat' die de wilde rivier betoegt. En plots, geheel onverwacht, varen we pal naast een familie beren, die vanop de oever op foret jaagt. Een kippenvelmoment!

Genieten van lekker eten en de heerlijke laidback sfeer in Coeur d'Alene. Van daaruit is het nog zo'n anderhalf uur rijden naar de grens met Idaho. (g.f)

HET MOOISTE MEER

Helemaal in het noorden, nog voorbij het Nez Perce indianereservaat - waar het traditionele native American-leven nog in ere wordt gehouden (en wij in het plaatselijke casino zelfs nog 100 dollar winnen bij een slotmachine in bizonthema, dit geheel terzijde) - kom je in west-Amerika de 'panhandle' naderen. De steel van de steelpanvormige staat die Idaho met een paar prachtige vakantie dagen in Idaho. Het is een schatting en vriendelijk stadje, geflankeerd door prachtige bergtoppen, gelegen aan een prallig meer (Payette Lake) in de oneindige, groene wildernis tussen Boise National Forest en Nez Perce-Clearwater National Forest, samen goed voor 26.000 kilometer aan woud. Dat is ongeveer de oppervlakte van België, bedekt onder bossen, rivieren en meren. Zo'n plek waar je een paar dagen wilt uitpuilen in een *cabin* aan het meer. Of, als je zin krijgt in avontuur, een plek die toegang biedt tot de nabijgelegen Snake River, die door de Hells Canyon raast, de diepste rivierkloof van heel

Praktische info

- ERHEEN**
KLM vliegt rechtstreeks van Amsterdam naar Salt Lake City in Utah. Van daaruit is het nog zo'n anderhalf uur rijden naar de grens met Idaho.
- RONDREIZEN**
Een huurauto is onmisbaar in Idaho en Montana. Wij beketen er een beetje via Alamo en kregen ter plaatse een gratis upgrade. Let wel op: hoe groter de auto, hoe hoger het verbruik. En de benzine in Amerika is ook niet meer zo goedkoop als een jaar geleden.
- FORMALITEITEN**
Je hebt een ESTA nodig om naar de Verenigde Staten te reizen.
- INFO**
• greatamericanwest.nl

Tip van de week **Een blik op de Tweede Wereldoorlog**



Liberation Garden is een gloednieuw belevingsmuseum in het Kamp van Beverlo in Leopoldsburg. (foto Liberation Garden)

Op dinsdag 28 mei 1940 ondertekende koning Leopold III de capitulatie van België. Het was het begin van een vijf jaar durende bezetting onder nazibewind. Een periode die nog steeds wordt gedocumenteerd en vastgelegd, niet in het minst door voortreffelijke musea die tegelijk ook kenniscentra zijn.

1. DE ROL VAN HET VERZET WEST-VLAANDEREN

Vorig jaar opende in Klerken bij Houthulst *Klein Engeland. The Secret War Museum*. Het is een initiatief van leerkracht lager onderwijs Brecht Schotte die geïnspireerd door de verhalen van zijn grootvader op zoek ging naar artefacten van het verzet over heel België. Hij verbouwde een hoeve tot een huis uit de jaren 40. Aan elk voorwerp hangt een verhaal. Ook de collaboratie en het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog komen er aan bod. De naam van het museum is geïnspireerd op de bijnaam van Houthulst. In de Tweede Wereldoorlog was burgemeester Hubert De Grootte één van de leiders van het verzet in West-Vlaanderen. De toegang bevindt zich in de Zarenstraat. Het museum is elke zondag open voor bezoekers, op andere dagen op afspraak.

• www.kleingeland.be

2. NIEUW BEVRIJDINGSMUSEUM LUXEMBURG

Kamp Beverlo was een trainingskamp voor tienduizenden soldaten van de Wehrmacht. Tegelijk zaten hier ook

“Kamp Beverlo was een trainingskamp voor 10.000 soldaten van de Wehrmacht”

duizenden politieke gevangenen opgesloten tijdens de oorlog. In het gloednieuwe belevingsmuseum *Liberation Garden* wordt haarlijn uitgediept welke rol het kamp en bijuitbreiding de ruime omgeving speelde tijdens de bezetting. Je stap er in de schoenen van de bezetters, verzetsmensen en bevrijders. Voor kinderen is er een avontuurlijke zoektocht door het museum. *Liberation Garden* is elke dag open van 10 uur tot 17 uur.

• www.liberatogarden.be

3. DE LAATSTE STRIJD LUXEMBURG

Het Ardennennoffensief wordt algemeen gezien als de laatste striptrekkering van het nazibewind. In de barre

winter van 1944 slaagden de Duitsers erin een doorbraak te forceren en terug naar het westen op te rukken. Dankzij bevoorradingsproblemen en de weerstand van Amerikaanse en Britse troepen en het lokaal verzet werden de Duitse aanvalen uiteindelijk afgeslagen. Verspreid over de Ardennen vind je heel wat musea die dieper ingaan op de zinloze strijd die teveel levens kostte. Het grootste is het *Bastogne War Museum* vlakbij het Mémorial du Mardasson met buiten de stad. Reken zeker op twee uur om er langs alle decors, films en multimediale installaties te stappen. Je wordt er als het ware ondergedompeld in het verhaal. Het museum is elke dag open van 9.30 uur tot 18 uur.

• www.bastognewarmuseum.be

En wat met de Holocaust en vervolgingen onder het naziregime? In Kazernes Dossin (www.kazernesdossin.eu) in Mechelen en Fort Breendonk (www.fortbreendonk.be) in Willebroek wordt deze zwaarste bladzijde van de menselijke natuur uitvoerig belicht. (Marlijn Follebout)

EVENTJES DE GRENS OVER EN GENIETEN VAN DE JAARLIJKSE NASSAUDAG IN BREDA

“De wieg van de koninklijke familie staat hier”

Morgen loont het de moeite om even de grens over te steken voor een dagje Breda. Op de jaarlijkse Nassaudag laat Stichting Breda Nassaudag bezoekers de rijke historie van de stad zien. Een heerlijke dag boordevol activiteiten met een historische terugblik.

DOOR VALERIE DE GROODT

“Breda is meer Vlaams dan Hollands, dus Vlamingen moeten onze Nassaudag zeker komen ontdekken”, grapt Marcel Dalinghaus, voorzitter van de Stichting Breda Nassaudag. “De wieg van onze Nederlandse koninklijke familie staat in Breda. In 1404 is de eerste Nassau naar Breda gekomen. De familie heeft nadrukkelijk haar stempel op onze stad gedrukt. Breda is trots op die geschiedenis. Dankzij de Nassaus hebben we vandaag nog altijd o.a. de Onze Lieve Vrouwekerk en het Kasteel van Breda. Nassaudag wordt deze laatste bladzijde van de menselijke natuur uitvoerig belicht. (Marlijn Follebout)

Nassau in Breda”, vertelt Marcel.

UNIEK KASTEELBEZOEK

Wat valt er morgen te beleven in Breda? “Heel wat, maar een bezoek aan het Kasteel staat uiteraard op de agenda. Uniek want niet vaak toegankelijk omdat daar de Koninklijke Militaire Academie huist”, start Marcel een opsomming van alleen maar hoogtepunten. “Voor het eerst organiseren we ook ‘Heel Nassaudag bak’, in samenwerking met enkele bassichollen en horecaopleiding De Rooi Pannen. En in het Chassepark wordt een roofvogelshow met educatief programma georganiseerd.”

• **Voor het volledige programma: bredanassaudag.nl**



Een historische optocht is een van de blikvangers van Nassaudag. (foto Jorgen Janssen)